

LỜI GIỚI THIỆU

Đồng chí Ngô Gia Tự, sinh ngày 3/12/1908 tại xóm Xanh, làng Tam Sơn, tổng Từ Sơn (nay là xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn). Từ nhỏ, đồng chí Ngô Gia Tự đã sớm có tinh thần yêu nước và trong cả thời gian hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã để lại tấm gương của một người chiến sĩ cộng sản hết mực trung thành với Đảng, với nhân dân.

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2013), Thư viện tỉnh Bắc Ninh biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc thư mục chuyên đề “Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh”.

Thư mục gồm 2 phần:

Phần I: Một số bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự

Phần II: Hoạt động kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nguồn thông tin trong Thư mục chủ yếu được lấy từ báo, tạp chí và sách hiện có trong Thư viện tỉnh.

Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong bạn đọc lượng thứ.

THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

**PHẦN I:
MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG
CỦA ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ**

NGÔ GIA TỰ - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ngày 3 tháng 12 năm 1908 tại xóm Xanh làng Tam Sơn, tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, những năm hoạt động cách mạng lấy bí danh là Ngô Sĩ Quyết và Bách.

Thân phụ của đồng chí là cụ Ngô Gia Du (thường gọi là cụ Đồ Du), sau khi thi hỏng Tam trường, cụ mở lớp dạy học tại quê. Cụ hoạt động tích cực trong phong trào Đông kinh nghĩa thực. Thân mẫu của đồng chí là cụ Nguyễn Thị Bẩy, tính tình hiền dịu, nhân hậu, cần mẫn và siêng năng.

Kế thừa truyền thống hiếu học của gia đình và quê hương, lại thông minh, chăm chỉ, Ngô Gia Tự trở thành học trò giỏi ngay từ bậc sơ học. Năm 1922, sau khi tốt nghiệp loại ưu bậc tiểu học trường Kiêm Bị (Bắc Ninh), đồng chí vào học trường Bưởi (Hà Nội).

Cuối năm 1925 sau khi tham gia phong trào đấu tranh sôi sục của cả nước đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh, đồng chí Ngô Gia Tự cùng một số bạn bè có chung chí hướng bị đuổi học vào mùa hè năm 1926, khi đang học năm thứ tư. Đồng chí về quê vừa lao động, vừa tự học và tham gia hoạt động cách mạng.

Sau khi bị đuổi học, trở về dạy học và hoạt động tại quê nhà, Ngô Gia Tự vẫn thường xuyên liên hệ với Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Ngọc Vũ ở Hà Nội. Giữa năm 1926 Ngô Gia Tự được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và được phân công trở về quê hoạt động. Đồng chí Ngô Gia Tự đã thành lập Chi Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên làng Tam Sơn, tổ chức Hội công ích.

Đầu năm 1927, đồng chí Ngô Gia Tự dự lớp huấn luyện do Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc). Kết thúc khóa học, đồng chí được cử về Bắc Ninh hoạt động. Đồng chí đã tuyên truyền, tuyển chọn những thanh niên ưu tú kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Tháng 7 năm 1927, đồng chí thành lập Chi hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Tiên An-Vệ An-Niềm Xá. Cuối năm 1927 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có 6 chi hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ quyết định thành lập Tỉnh Hội Bắc Ninh, do đồng chí Ngô Gia Tự làm Bí thư.

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Dưới danh nghĩa là thầy giáo dạy tư, đồng chí Ngô Gia Tự đã mở hai lớp huấn luyện chính trị cho hội viên và thanh niên học sinh yêu nước ở nhà Hồ Ngọc Lân, phố Niềm Thắng, thị xã Bắc Ninh (tháng 4 năm 1928) và ở xóm Dầu, Thị Cầu (tháng 6 -1928).

Cuối năm 1928 đầu năm 1929 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh-Bắc Giang đã thành lập các chi hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên ở làng Lạc Thổ (Thuận Thành), Tử Nê-Chi Nê, Bựu Trung, Bựu Thượng (Tiên Du), Yên Viên (Tứ Sơn), Ân Phú-Vĩnh Phục (Yên Phong)... Tổng cộng là 14 chi hội với gần 100 hội viên, là một tỉnh hội mạnh ở Bắc Kỳ.

Kì thi năm 1928, với tư cách thí sinh tự do, đồng chí đã đỗ tú tài Tây phần thứ nhất. Ngày 29-9-1928, tại nhà khách của gia đình đồng chí ở xóm Xanh, làng Tam Sơn, với danh nghĩa bạn bè cùng học về chúc mừng “Cậu tú tân khoa” Ngô Gia Tự, nhưng thực chất là các đồng chí về đây để họp Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ. Hội nghị đã quyết định chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền của tư bản để cùng lao động, cùng ăn, cùng ở với công nhân để tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước, giác ngộ cách mạng, tổ chức công nhân đấu tranh giành quyền dân sinh, dân chủ.

Với cương vị Bí thư Tỉnh Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Ninh - Bắc Giang, đồng chí Ngô Gia Tự đã thuyết phục hàng chục hội viên tự nguyện rời quê hương vào nhà máy, đồn điền, hầm mỏ làm công nhân để rèn luyện, tuyên truyền vận động, tổ chức công nhân đấu tranh và đi theo con đường cách mạng vô sản.

Tháng 3 năm 1929 những phân tử tiên tiến trong Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước tại số nhà 5D, phố Hàm Long, Hà Nội, trong đó có đồng chí Ngô Gia Tự.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Đại hội Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ (tháng 3-1929) đề ra nhiệm vụ giải tán Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, thành lập Đảng Cộng sản để lãnh đạo phong trào cách mạng. Đại hội đã cử Ngô Gia Tự và 3 đại biểu dự Đại hội của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Ngày 1-5-1929, tại Đại hội toàn quốc Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Hương Cảng (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Bắc Kỳ nêu vấn đề thành lập Đảng, nhưng không được chấp thuận. Đồng chí Ngô Gia Tự cùng đoàn đại biểu Bắc Kỳ thoát ly Đại hội.

Về đến Hà Nội, đồng chí Ngô Gia Tự và đoàn đại biểu Bắc Kỳ báo cáo những diễn biến của Đại hội với chi bộ, ra Tuyên ngôn giải thích rõ lý do thoát ly Đại hội và tích cực chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản.

Ngày 17-6-1929, tại số nhà 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), Ngô Gia Tự cùng các đảng viên trong chi bộ 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (ĐDCSD). Hội nghị đã thông qua Chính cương, Tuyên ngôn, Điều lệ Đảng và lấy cờ đỏ búa liềm làm cờ Đảng.

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Hội nghị quyết định nhân bản nhiều sách báo để làm công cụ tuyên truyền đường lối của Đảng. Đó là tờ “Búa liềm”, “Bôn-sê-vich”, “Cờ đỏ”, tạp chí “Công hội đỏ”... Hội nghị đã cử đồng chí Ngô Gia Tự và 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời.

Sau Hội nghị thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, đồng chí Ngô Gia Tự về Bắc Ninh thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự, ngày 4-8-1929 tại núi Hồng Vân (núi Lim, huyện Tiên Du) Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 5 đồng chí, do Phạm Văn Chất làm Bí thư.

Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang ra đời là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng Bắc Ninh - Bắc Giang.

Sau Hội nghị Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng ngày 21-7-1929, đồng chí Ngô Gia Tự lên đường vào Nam với nhiệm vụ giải tán Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Vào tới Sài Gòn, Ngô Gia Tự bắt tay ngay vào công việc. Lúc đầu đồng chí ở tại một biệt thự đường Anbe Đệ Nhất (nay là đường Đinh Tiên Hoàng). Sau đó đồng chí xuống căn nhà lá ở bên đò Thủ Thiêm. Cùng ở với Ngô Gia Tự còn có các đồng chí Lê Văn Lương, Phan Đức, Tự, Phạm.

Theo sự chỉ đạo và phân công của đồng chí Ngô Gia Tự, các đồng chí cùng đoàn được phân công và đi ngay vào các xí nghiệp, bến cảng, nhà máy để bắt liên lạc với cốt cán và lần theo phu người Thái Bình, Nam Định vào làm trong các đồn điền cao su. Đồng chí Hạ Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt) làm công nhân ở hãng Pha Xi (FACI); đồng chí Ngô Gia Tự làm công nhân khuân vác tại bến tàu, sau làm thợ tại hãng rượu Bình Tây, hãng đóng tàu Ba Son...

Để được công nhận là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản, cuối năm 1929 đồng chí Ngô Gia Tự cử đồng chí Hạ Bá Cang bí mật sang Pháp, mang theo thư xin gia nhập Quốc tế Cộng sản cùng các văn kiện khác như: Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mà chính đồng chí Ngô Gia Tự đã dịch ra tiếng Pháp để nhờ Đảng Cộng sản Pháp chuyển đến Quốc tế Cộng sản, hồi ấy đóng trụ sở ở Matxcova.

Bằng hoạt động tích cực của Ngô Gia Tự và các đồng nghiệp, một số cơ sở cách mạng và tổ chức đảng đã được thành lập. Đến tháng 12-1929 ở Sài Gòn đã có hai chi bộ Đảng: chi bộ Nhà máy đèn Chợ Rẫy (Chợ Lớn) và chi bộ trong học sinh. Ngoài ra còn một số đảng viên lẻ ở các hãng FACI, xe lửa, xe điện, bồi bếp và thủy thủ...

Cùng với việc xây dựng cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, đồng chí Ngô Gia Tự còn mở rộng địa bàn hoạt động sang các vùng lân cận, đồng chí đã liên lạc với Nguyễn Xuân Cừ, Trần Tử Bình và xúc tiến việc thành lập chi bộ Đảng ở đồn điền cao su Phú Riềng, tháng 10-1929.

Cuối tháng 11-1929 đồng chí Ngô Gia Tự xuống Mỹ Tho triệu tập cuộc họp và thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tại xã Vĩnh Kim. Sau hội nghị thành lập chi bộ, các đảng viên tiếp tục tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng và lập chi bộ ở các địa phương khác thuộc vùng đồng bằng Nam Bộ.

Trong một thời gian ngắn, từ tháng 9-1929 đến đầu năm 1930 đồng chí Ngô Gia Tự đã xây dựng được nhiều cơ sở Đảng ở Nam Kỳ: Nhà máy Ba Son và FÁCI, nhà đèn Chợ Rẫy, hãng rượu Bình Tây, hãng dầu Nhà Bè, đồn điền cao su Phú Riềng, xã Vĩnh Kim.

Từ giữa năm 1929 đến đầu năm 1930 ở Việt Nam đã xuất hiện 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. Các tổ chức trên đều có chương trình hoạt động, tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân đấu tranh và tranh thủ sự ủng hộ của Quốc tế Cộng sản.

Đứng trước yêu cầu đòi hỏi khách quan của lịch sử, căn cứ vào chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đúng dịp Tết Canh Ngọ (từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930) Hội nghị họp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản đã họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã nhất trí tán thành họp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau hội nghị thành lập Đảng, được ủy nhiệm của đồng chí Vương (Nguyễn Ái Quốc) đại diện Quốc tế Cộng sản, các đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng đứng ra thành lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam ở số nhà 42, phố Hàng Thiếc (Hà Nội).

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo thống nhất toàn Xứ và quyết định của Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nam Kỳ (tức Xứ ủy Nam Kỳ) được thành lập gồm 6 người: Ngô Gia Tự (tức Bách) làm Bí thư Chấp ủy. Tại Hội nghị họp nhất Đảng, chưa có đại biểu của Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, vì vậy ngày 24-2-1930 tại Sài Gòn, đồng chí Ngô Gia Tự đã quyết định chấp thuận Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ra nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 3-1930 đồng chí triệu tập hội nghị thành lập Tổng Công hội Nam Kỳ, gồm các Công hội Đỏ của nhà máy đóng tàu Ba Son, nhà đèn Chợ Rẫy, nhà máy rượu Bình Tây...

Đầu năm 1930 Ngô Gia Tự đã chỉ đạo quần chúng nhân dân lao động, thanh niên, học sinh đấu tranh, biểu tình ngay tại trung tâm thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và các tỉnh Cần Thơ, Tây Ninh.

Làm Bí thư Xứ ủy, đồng chí Ngô Gia Tự luôn chăm lo đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng, đồng chí đã mở nhiều lớp huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin cho cán bộ đảng viên.

Trong lúc phong trào cách mạng trong nước đang phát triển rầm rộ khắp Bắc, Trung, Nam thì đồng chí Ngô Gia Tự bị mật thám Pháp bắt, trong khi đang nghiên cứu tài liệu Quốc tế Cộng sản và thảo truyền đơn tại một cơ sở cách mạng ở Phú An bên sông Thị Nghè (Sài Gòn), tối thứ bảy ngày 31-5-1930.

Biết đồng chí Ngô gia Tự là một “yếu nhân” của Đảng Cộng sản Đông Dương, tên chánh mật thám Nam Kỳ Na Đô (Nadaux) đích thân đến hỏi cung. Đòn phủ đầu của Na Đô là tổng đạt bản án tử hình do Tòa Nam án Bắc Ninh xử vắng mặt đồng chí ngày 8-3-1930. Đe dọa không kết quả, Na Đô chuyển sang dụ dỗ, y hứa nếu đồng chí cung cấp tin bí mật của Đảng Cộng sản thì có thể được giao một chức vụ cao cấp trong bộ máy cai trị của chúng ở Đông Dương.

Không mua chuộc được, các tên chánh mật thám Sài Gòn, chánh mật thám Nam Kỳ, chánh mật thám Đông Dương lần lượt tra tấn đồng chí suốt mấy ngày liền, bằng mọi cực hình, lộn mề gà, đánh vào lòng bàn chân, treo ngược người lên, đánh doi điện v.v... Tất cả đều thất bại, bọn chúng bất lực trước ý chí sắt đá và tinh thần dũng cảm của đồng chí Ngô Gia Tự. Tên chánh mật thám Sài Gòn đã phải thốt lên với bọn tay chân: “Trong đời tôi, lần đầu tiên gặp một người anh hùng”.

Tại Khám Lớn Sài Gòn, sau mỗi lần bị tra tấn trở về phòng giam, đồng chí Ngô Gia Tự thường nói với anh em “Chúng mình phải chịu đựng, phải hy sinh tất cả cho Đảng, sinh mệnh của Đảng hơn sinh mệnh của mình”...

Sau một thời gian giam giữ ở Khám Lớn, bọn thực dân Pháp giải đồng chí Ngô Gia Tự về Bắc Ninh để xử án, nhằm khủng bố tinh thần cách mạng của quần chúng.

Tại phiên tòa Nam án Bắc Ninh ngày 27-1-1931 đồng chí đã dũng dạc tuyên bố: “Tôi kiên quyết không thừa nhận bất cứ một hành động nào mà người ta định gán ghép cho tôi. Tôi không phải là người sáng lập ra cộng sản. Cộng sản chính do thời thế tạo nên, nghĩa là chính sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản thế giới tạo

nên nó, không có gì lạ cả”. Tuy không có chứng lý gì buộc tội, nhưng chúng vẫn kết án đồng chí khổ sai chung thân.

Sau phiên tòa Thượng thẩm, đồng chí Ngô Gia Tự lại bị giam ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Ở đây, đồng chí đã cùng anh em đấu tranh tuyệt thực, phản đối chế độ nhà tù hà khắc. Thực hiện khẩu hiệu “Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, đồng chí tích cực tham gia giảng dạy lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng ở Việt Nam v.v... Do có trí nhớ tốt, lại có trình độ lý luận, đồng chí Ngô Gia Tự đã viết lại cuốn “Những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương” làm tài liệu học tập trong các lớp học lý luận chính trị ở nhà tù lúc đó.

Cuối năm 1931, thực dân Pháp giải đồng chí Ngô Gia Tự từ Hỏa Lò vào Khám Lớn, Sài Gòn để đưa ra tòa xét xử. Với dã tâm giết hại đồng chí Ngô Gia Tự, chúng đưa đồng chí sang khám 7, nơi giam giữ tù lưu manh, côn đồ, hòng mượn tay bọn này để giết hại đồng chí. Với thái độ chân tình, đồng chí đã kiên nhẫn cảm hóa, giảng giải cho họ hiểu vì đâu mà khổ, mà phải chịu đựng cảnh tù đầy và phải làm gì để tránh khỏi những cảnh khổ đó. Chinh phục được trái tim, khối óc của lớp người này, đồng chí Ngô Gia Tự thành lập “Ủy ban nhà tù” thay vào chế độ “Cặp rảnh”. Đồng chí mở lớp học văn hóa, chính trị, giảng dạy cho họ đấu tranh đòi bọn chủ ngục cải thiện chế độ nhà tù”. Âm mưu của bọn thống trị sử dụng lưu manh, côn đồ ám hại đồng chí Ngô Gia Tự thất bại, bọn giam ngục đành phải đưa đồng chí trở lại khám tù chính trị.

Cuối năm 1933, thực dân Pháp đưa 200 tù chính trị ở Sơn La, Hỏa Lò (Hà Nội) đi đầy ở Côn Đảo. Nhà tù Côn Đảo trở thành nơi tập trung đầy ắp, phần lớn cán bộ, đảng viên cộng sản, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương như: Ngô Gia Tự, Phạm Hùng... Ngô Gia Tự tham gia ngay cuộc tranh luận về vấn đề đấu tranh trong tù và khẳng định: “Phải đấu tranh giành quyền sống, không thể để cho bọn chúa ngục muốn làm gì thì làm”. Quan điểm đó trở thành tư tưởng chỉ đạo của chi bộ nhà tù Côn Đảo.

Với tinh thần quyết tâm “Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng” của đồng chí Ngô Gia Tự cùng các đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản khác đã thực sự trở thành nguồn sức mạnh thôi thúc “các đồng chí ta nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, kiên trì học tập”.

Cuối năm 1934 vào mùa gió chướng chi bộ tổ chức cho đồng chí Ngô Gia Tự, Tô Chân, Lê Quang Sung cùng một số đồng chí khác có năng lực lãnh đạo vượt đảo. Chuyến đi được chuẩn bị công phu. Đồng chí, bạn bè ai cũng hy vọng chuyến đi thành công, nhưng trông đợi hết ngày này đến ngày khác vẫn không nhận được một tin tức gì.

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Đồng chí Ngô Gia Tự, một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta, một người con ưu tú của dân tộc, quê hương Bắc Ninh đã trọn đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, ngày 11-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu của mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã ra hoa, kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy, mới xứng đáng là người cách mạng”.

(Nguồn: Báo Bắc Ninh, số 3158, 3159, 3160)

NÊU CAO TÌNH THẦN CÁCH MẠNG, TIẾN CÔNG, XỨNG ĐÁNG VỚI CÔNG LAO TO LỚN VÀ TẤM GƯƠNG QUÊN MÌNH HY SINH VÌ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ

(Phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ tại Lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự)



Đồng chí Ngô Gia Tự là người con yêu tú của quê hương Bắc Ninh, người Cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

sáng ngời về đạo đức cách mạng, là một trong những gương sáng lập Đảng ta. Hôm nay, sau tròn 105 năm ngày sinh của đồng chí lại một lần nữa để chúng ta tưởng nhớ, tôn vinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí; trân trọng hơn những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và nhân dân ta.

Sinh ra tại làng quê truyền thống khoa bảng Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), trong một gia đình giàu lòng yêu nước, đồng chí Ngô Gia Tự đã sớm được thừa hưởng truyền thống quý báu của quê hương và gia đình. Ngay từ thuở thiếu thời, đồng chí đã nổi tiếng là người học trò thông minh, xuất sắc. Khi học tại trường Bưởi (Hà Nội), được tiếp xúc với tư tưởng yêu nước, tiến bộ, người thanh niên Kinh Bắc đã tích cực tham gia phong trào yêu nước và cách mạng, đấu tranh đòi thực dân Pháp thả nhà chí sỹ Phan Bội Châu và tham gia tổ chức truy điệu nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Do chống lại Chính phủ “Bảo hộ”, đồng chí Ngô Gia Tự bị chính quyền phong kiến- thực dân đày đọa. Đồng chí đã về quê hương lao động, tự đọc sách báo yêu nước và tìm bạn cùng chí hướng để hoạt động cách mạng.

Năm 1926, khi vừa tròn 18 tuổi, đồng chí Ngô Gia Tự gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được tin nhiệm cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp tập huấn do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo chương trình. Từ đây, người thanh niên yêu nước Ngô Gia Tự đã được tiếp thu tinh hoa lý luận của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tích cực trau dồi đạo đức cách mạng, học và nắm vững Đường Kách Mệnh. Ngay sau khi kết thúc khóa học, đồng chí trở về Bắc Ninh, tuyên truyền giác ngộ quần chúng và gây dựng cơ sở cách mạng. Trong vai người thầy giáo, đồng chí đã bí mật mở nhiều lớp huấn luyện cách mạng, viết truyền đơn, treo cờ tuyên truyền ủng hộ Cách mạng Tháng 10 Nga, vận động binh lính và các tầng lớp nhân dân tham gia tổ chức Hội Công ích, Hội Thanh niên... Những hoạt động giáo dục lý luận và tuyên truyền cách mạng của đồng chí là sự đóng góp quan trọng vào quá trình kết hợp Chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam và quá trình chuẩn bị thành lập Đảng mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dày công gây dựng từ những năm 1925.

Năm 1927, Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Ninh- Bắc Giang thành lập, đồng chí được bầu làm Ủy viên Tỉnh bộ. Vừa công tác, đồng chí vừa tranh thủ tự học và kỳ thi năm 1928, đồng chí đã đỗ Tú tài toàn phần thứ nhất. Đến giữa năm 1928, đồng chí trở thành Bí thư Tỉnh bộ và Ủy viên Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào cách mạng ở Bắc Ninh và Bắc Giang diễn ra rộng khắp, với nhiều hình thức tập hợp quần chúng đấu tranh chống thực dân, phong kiến.

Tháng 9- 1928, với nhãn quan chính trị nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, đồng chí đã đề xuất chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào các nhà máy, hầm mỏ lao động cùng công nhân, thợ thuyền để tuyên truyền, giác ngộ và tổ chức đấu tranh chống chính sách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và đồng chí Ngô Gia Tự là một trong số những người hăng hái đi đầu. Vừa tham gia lao động với anh em thợ thuyền, đồng chí vừa dịch, biên

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

soạn nhiều tài liệu, mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng lý luận cách mạng, trực tiếp tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lê nin trong các nhà máy, hầm mỏ và xây dựng nhiều cơ sở cách mạng. Chính từ phong trào “Vô sản hóa” đã góp phần cho nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và các tầng lớp lao động bùng nổ rộng khắp ba miền: Bắc, Trung, Nam. Phong trào “Vô sản hóa” mà đồng chí Ngô Gia Tự là một tấm gương, có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành phong cách hoạt động gần gũi quần chúng, sát với thực tiễn của đội ngũ cán bộ cách mạng và của chính đảng tiên phong sau này.

Nhận thức được vai trò to lớn của giai cấp công nhân và xu thế tất yếu của cách mạng nước ta, tháng 3 năm 1929, đồng chí Ngô Gia Tự cùng 7 thành viên tiên tiến trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở trong nước tại số nhà 5D, phố Hàm Long. Sau đó, tại Đại hội toàn quốc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí Ngô Gia Tự đã tuyên bố thoát ly Đại hội để thành lập chính đảng của giai cấp công nhân. Ngày 17- 6- 1929, đồng chí Ngô Gia Tự và Chi bộ 5D, phố Hàm Long đã tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua Chính cương, Tuyên ngôn, Điều lệ Đảng, lấy cờ đỏ búa liềm làm cờ Đảng với mục tiêu đánh đổ đế quốc, phong kiến, giải phóng dân tộc, giải phóng công nông.

Đầu tháng 7- 1929, đồng chí Ngô Gia Tự về Tam Sơn, thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, Đông Dương Cộng sản Bắc Ninh- Bắc Giang được thành lập. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí, Tuyên ngôn, Điều lệ của Đông Dương Cộng sản Đảng được tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhờ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân nên số người ủng hộ và gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng tăng lên nhanh chóng, phong trào cách mạng ở Bắc Ninh- Bắc Giang có bước phát triển mạnh.

Cuối tháng 7 năm 1929, đồng chí được Trung ương cử vào Nam Kỳ hoạt động, đồng chí đã tiếp tục tẩm mình vào phong trào “Vô sản hóa” ở Sài Gòn, thành lập Chi bộ Đảng ở Nhà máy đóng tàu Ba Son, Đồn điền Cao Su Phú Riềng, xã Phú Kim... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giác ngộ công nhân và nhân dân lao động đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Dưới sự lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng, trong đó có vai trò to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự, phong trào Cách mạng miền Nam đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, chuyển từ mục tiêu kinh tế sang mục tiêu chính trị, lực lượng công nhân dần trở thành lực lượng chính trị to lớn trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, giải phóng dân tộc.

Ngày 3- 2- 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tại Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Nam Kỳ, đồng chí Ngô Gia Tự được tin nhiệm bầu làm Bí thư Chấp ủy lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nam kỳ. Trên cương vị này, đồng chí luôn sâu sát cơ sở, bồi dưỡng nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, cổ vũ tinh thần quyết tâm chiến đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hướng dẫn cho

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng. Đồng chí khẳng định “Đảng viên phải vì Đảng, vì cách mạng mà hi sinh, đừng vì ta để Đảng và cách mạng phải tổn hại”.

Tháng 5-1930, đồng chí Ngô Gia Tự bị sa vào tay địch trong lúc đang viết truyền đơn tại một cơ sở Đảng ở Sài Gòn. Từ dụ dỗ, mua chuộc tới cực hình, tra tấn, chết đi sống lại nhiều lần, nhưng kẻ thù không khuất phục được ý chí sắt đá của đồng chí. Trong lao tù của thực dân Pháp, đồng chí luôn nhắc nhở mọi người “Chúng mình phải chịu hi sinh, phải hi sinh tất cả cho Đảng, sinh mệnh của Đảng quý hơn sinh mệnh của mình”.

Sau nhiều lần xét xử, thực dân Pháp đã kết án tử hình đối với đồng chí Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, bí mật đưa đi đày tại Côn Đảo. Tại đây, đồng chí tiếp tục kiên cường đấu tranh “Biến nhà tù thực dân thành trường học Cộng sản”, đồng chí đã tham gia dịch nhiều tác phẩm về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm mọi cơ hội để truyền bá các chiến sỹ cộng sản và các bạn tù học tập văn hóa, học tập lý luận cách mạng, nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin thắng lợi vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam và được tin nhiệm cử vào Ban Chi ủy Chi bộ Nhà tù. Cuối năm 1934, Chi bộ Nhà tù Côn Đảo bố trí để đồng chí vượt biển vào đất liền hoạt động nhưng tiếc thay, chiếc thuyền mong manh đã không chịu được sóng biển mùa gió chướng, đồng chí Ngô Gia Tự đã anh dũng hi sinh; năm đó đồng chí vừa tròn 26 tuổi.

Đánh giá về đồng chí Ngô Gia Tự, trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hi sinh hết thảy, hi sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay. Tất cả chúng ta phải noi theo gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy mới xứng đáng là người cách mạng”.

Đề cao công trạng của đồng chí Ngô Gia Tự, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành có liên quan phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo việc xây dựng các công trình thuộc quần thể Khu Lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự, đến nay đã hoàn thành. Tôi đề nghị Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo quản lý, sử dụng để công trình này thực sự trở thành một di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tấm gương chiến đấu, hi sinh vì độc lập dân tộc của người chiến sỹ Cộng sản tiền bối của Đảng ta.

Máu đào của các anh hùng, liệt sỹ, trong đó có đồng chí Ngô Gia Tự, đã viết nên những trang sử rất đổi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng; đã khai mở con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta đến tự do, hạnh phúc và nhiều thắng lợi vĩ đại khác. Công cuộc đổi mới trong gần 30 năm qua đã giành

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng và tình trạng chậm phát triển, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề xã hội; quốc phòng – an ninh được củng cố, đối ngoại được mở rộng..., đem lại thế và lực mới cho đất nước. Trong bức tranh tươi đẹp đó, quê hương Bắc Ninh nổi lên như một trong những điểm sáng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển văn hóa, giáo dục... Đây chính là trang sử mới đáng tự hào do các thế hệ đảng viên cùng với nhân dân Bắc Ninh viết tiếp, góp phần tô thắm thêm pho lịch sử bằng vàng của Đảng ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các bậc tiền bối, trong đó có đồng chí Ngô Gia Tự đã có công sáng lập, hun đúc và có những cống hiến vô cùng quý báu.

Hiện nay, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta được tiến hành trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra vấn đề phức tạp đối với nhiệm vụ giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị vẫn tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước ta; bên cạnh đó, tình trạng suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, lợi ích nhóm, tham ô, tham nhũng... đang đặt ra những thách thức to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Học tập, noi gương đồng chí Ngô Gia Tự và để thực sự xứng đáng với công lao to lớn và tấm gương quên mình hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy nêu cao tinh thần cách mạng, tiên công, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 của Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ then chốt này, chúng ta sẽ có sự bảo đảm chắc chắn cho việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đưa đất nước ta tiếp tục đi lên, đạt được nhiều thành tựu ngày càng to lớn hơn trong tiến trình đổi mới và đây cũng chính là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh về đích trước thời hạn trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Với ý nghĩa đó, tôi xin được thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với đồng chí Ngô Gia Tự, người chiến sỹ Cộng sản mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và người lãnh tụ kiệt xuất của Đảng ta. Tôi xin chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương và tấm gương đạo đức, cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự và các bậc tiền bối, tiếp tục giành được nhiều thắng

lợi mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

(Nguồn: Báo Bắc Ninh, số 3169
Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt)

TIẾP TỤC THẮP SÁNG NGỌN ĐÈN NGÔ GIA TỰ, ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN BẮC NINH ĐOÀN KẾT, VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

(Lược trích bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Túy tại lễ Kỷ niệm 105 ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự)



Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh chân thành cảm ơn và nhận thức sâu sắc bài diễn văn quan trọng của đồng chí Tô Huy Rứa, UV Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã khẳng định: Đồng chí Ngô Gia Tự, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng, thuộc thế hệ đầu tiên, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là một tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn với Đảng, với nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết.

Tự hào là quê hương đồng chí Ngô Gia Tự, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự và noi gương các thế hệ đi trước. Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh một tỉnh Bắc Ninh: Công nghiệp hoá - hiện đại hoá với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đang dần hiện hữu trên vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc, quê hương đồng chí Ngô Gia Tự.

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, vùng đất địa linh nhân kiệt, thời đại nào cũng có con người và sự kiện, góp phần làm rạng danh những trang sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Với những thành quả của sự nghiệp đổi mới và tinh thần cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, xác định mục tiêu: **“Phần đầu đến năm 2015 Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 2020”**; tri ân đồng chí Ngô Gia Tự và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Huy Rúa, UV Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, trong thời gian tới Bắc Ninh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Hai là, tập trung khai thác mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với chương trình, đề án, dự án trọng điểm, cấp bách đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời phát huy hiệu quả. Xây dựng chiến lược nâng cao tầm vóc thể lực, trí tuệ con người; phát huy giá trị di sản văn hóa trong điều kiện phát triển mới.

Phát huy lợi thế so sánh động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu chính sách thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp hỗ trợ; chuyển mục tiêu từ xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh cơ bản là công nghiệp sang mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương;

Ba là, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), dành nguồn lực ưu tiên cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp đô thị, gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hoá và CNH nông nghiệp, nông thôn.

Bốn là, thực hiện CNH, HĐH gắn liền với đô thị hóa theo hướng đô thị khoa học - văn hiến, hiện đại và bền vững. Xây dựng Trung tâm nghiên cứu triển khai (R&D). Quy hoạch phát triển đô thị không lệ thuộc vào địa giới hành chính. Chuyển nền kinh tế thích ứng với quá trình đô thị hóa, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, thương mại, dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chú trọng dịch vụ phục vụ khu công nghiệp tập trung; dịch vụ thương mại, tài chính, tiền tệ; xây dựng chính quyền đô thị để thực hiện nhiệm vụ và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương và nền kinh tế xanh.

Năm là, Đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội; xây dựng KVPT vững chắc. Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV; thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Sáu là, Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá và xã hội, tiến hành đồng bộ các giải pháp về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Chú trọng giáo dục thực chất, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng hệ thống trường trọng điểm. Tập trung đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ, tin học, hoàn thiện và tạo bước chuyên biến, khơi dậy văn hoá đọc trong nhà trường và toàn xã hội. Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ và nhân dân.

Tiếp tục xây dựng nền văn hoá tiên tiến, mang đậm truyền thống văn hoá Bắc Ninh - Kinh Bắc. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại - dân ca Quan họ Bắc Ninh và ca trù. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường giải quyết việc làm, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội.

Bảy là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Học tập tinh thần cách mạng tiến công và ánh sáng trí tuệ của các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt... vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện cụ thể của địa phương. Rà soát, bổ sung ban hành các chủ trương, giải pháp, cơ chế nhằm thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết và coi trọng việc sơ kết, tổng kết. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có tâm, vừa có tầm, khát khao sáng tạo và cống hiến, phấn đấu đưa Bắc Ninh là một trong những địa bàn dẫn đầu về sự thịnh vượng và chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực.

Nâng cao năng lực trí tuệ của tập thể và cá nhân từng đồng chí cấp ủy viên trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. Mỗi đảng viên, mỗi cấp ủy viên các cấp phải thực sự là tấm gương để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và để quần chúng noi theo.

Từng cấp ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, định kỳ đi cơ sở dự sinh hoạt chi bộ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự gần dân, hiểu dân và trọng dân. Tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Thường xuyên củng cố, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, trước hết là đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng.

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân; Trước mắt tổ chức triển khai tốt đợt tuyên truyền các Nghị quyết của Quốc hội khoá 13, kỳ họp thứ 6, nhất là Nghị quyết về thực thi Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị hợp lý của quần chúng.

Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng.

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh mãi mãi kính trọng và biết ơn công lao to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự - một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta, một người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh đã trọn đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sự trung kiên, bất khuất, trí tuệ, mẫu mực của đồng chí là tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đảng viên học tập và noi theo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

**(Nguồn: baobacninh.com.vn
Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt)**

NGÔ GIA TỰ - NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN LỖI LẠC, NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA DÂN TỘC VÀ QUÊ HƯƠNG BẮC NINH

Nguyễn - Sỹ

**Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh**

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3-12-1908 - 3-12-2013), người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh.



Đồng chí Nguyễn-Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với đại biểu dự Lễ khánh thành công viên và dâng hương tưởng niệm đồng chí Ngô Gia Tự. Ảnh: Minh Phương

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và noi theo. Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh mãi mãi ghi nhớ, tự

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

hào về đồng chí, nguyện phấn đấu không ngừng, thực hiện hoài bão và lý tưởng cao cả của đồng chí.

Sinh ra và lớn lên ở làng Tam Sơn, thuộc tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn (nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), trong một gia đình, quê hương giàu truyền thống yêu nước và hiếu học, với trái tim và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân khát khao độc lập tự do, đồng chí Ngô Gia Tự đã hấp thụ ánh sáng cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá, cũng từ đó đồng chí đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng cứu nước và giải phóng dân tộc.

Ngay từ những buổi đầu trên con đường cách mạng, Ngô Gia Tự đã ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, nghiên cứu sách báo tiên bộ như: Người cùng khổ; Bản án chế độ thực dân Pháp. Đầu năm 1927, đồng chí dự lớp huấn luyện chính trị tại bản Đáy - Quảng Tây (Trung Quốc) do Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tổ chức, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền đạt. Từ đó, Ngô Gia Tự đã khẳng định lập trường tư tưởng là đi theo cách mạng vô sản và quyết tâm thực hiện mục tiêu lý tưởng đó. Để trau dồi đạo đức và phương pháp cách mạng Ngô Gia Tự đã không ngừng học văn hóa và lý luận chính trị, nghiên cứu Tuyên ngôn Đảng Cộng sản; Tư bản; Làm gì?; Bệnh áu trĩ tả khuynh trong phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế; Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin; Chống Duyrinh,... Đồng chí đã dịch và viết nhiều sách như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Lênin; Những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương. Đồng thời vận dụng sáng tạo, nhuần nhuyễn những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào đấu tranh cách mạng và thường xuyên tổng kết, nâng lên thành nguyên tắc, phương hướng hành động: Đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người phải lặn mình vào quần chúng vô sản và phải “Vô sản hóa”, chính đồng chí đã thực hiện xuất sắc và trở thành linh hồn của phong trào đó.

Từ thực tiễn cách mạng nước ta, đồng chí đề xuất ý kiến và kiên quyết đấu tranh cho việc thành lập một chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã góp phần thúc đẩy nhanh hơn sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và là người thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên tại Bắc Ninh, Bắc Giang.

Ngày 17-6-1929 Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành lâm thời của Đảng và được phân công vào Nam kỳ gây dựng cơ sở cách mạng, các chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở nhà máy Ba Sơn, đồn điền cao su Phú Riềng, xã Vĩnh Kim (Mỹ Tho) đã được đồng chí xây dựng. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3-2-1930) đồng chí Ngô Gia Tự được cử làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, đồng chí đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển sâu rộng. Ngày 31-5-1930, trong lúc cao trào cách mạng đang sôi sục diễn ra ở Nam Kỳ cùng như cả nước thì đồng chí Ngô Gia Tự bị đế quốc Pháp bắt và giam cầm trong các nhà tù Khâm Lớn (Sài Gòn), Hỏa Lò (Hà Nội) và cuối cùng chúng đẩy ra nhà tù Côn Đảo. Biết đồng chí là một lãnh đạo phong trào cách mạng, kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, tra tấn dã man nhưng đều thất bại. Sau mỗi lần tra tấn, đồng chí thường nói với anh em: “Chúng mình phải chịu đựng,

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

phải hy sinh tất cả cho Đảng, sinh mệnh của Đảng hơn sinh mệnh của mình”, “Phải biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, không nên bỏ phí thời giờ, bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể hoạt động cho chủ nghĩa cộng sản được”. Đồng chí Ngô Gia Tự người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có công đầu trong việc sáng lập và thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của cách mạng, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt nam sau này.

Đồng chí Ngô Gia Tự luôn giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng. Những ngày hoạt động cách mạng ở quê nhà, đồng chí đã hòa mình với quần chúng, tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, kết nạp họ vào tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Chi hội Tam Sơn là chi hội ra đời sớm (1927) và là chi hội đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh. Thông qua hoạt động của đồng chí ở nhiều nơi trên địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang cơ sở cách mạng được gây dựng. Các phong trào đấu tranh của công nhân do đồng chí trực tiếp lãnh đạo như xưởng AVIA (Hà Nội), bến cảng, nhà máy Ba Sơn (Sài Gòn), nhà máy đèn thị xã Cần Thơ, đồn điền cao su Phú Riềng v.v... phát triển mạnh, trở thành trung tâm các phong trào cách mạng lúc đó.

Ngay trong ngục tù của đế quốc, tinh thần gang thép và ý chí sắt đá “không khoan tay chờ chết, phải đấu tranh để giành quyền sống”, lạc quan tin tưởng vào tiền đồ, tương lai tươi sáng của dân tộc, giữ vững khí tiết của người cách mạng, biến nhà tù thành trường học cách mạng. Tinh thần đấu tranh của đồng chí Ngô Gia Tự đã làm kẻ thù khiếp sợ.

Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Ngô Gia Tự là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam: Sống, chiến đấu vì lý tưởng, chết cũng vì lý tưởng cộng sản cao đẹp.

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự là dịp để Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh bày tỏ niềm tự hào, noi gương và học tập phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi: “Người đảng viên phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta mà cách mạng hy sinh”. Thấm nhuần lý tưởng đó, trong những chặng đường qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách đưa Bắc Ninh có bước phát triển vượt bậc. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và bền vững, bình quân tăng 15,2% (1997 - 2013); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH - HĐH; xuất khẩu hàng hóa năm 2013 ước đạt trên 23 tỷ USD; thu ngân sách ước đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, gấp 29,7 lần so với năm 1997; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2013 đạt 3.243 USD. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI luôn nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. Các khu công nghiệp tập trung được hình thành và phát triển với công nghệ cao, công nghệ sạch và là động lực chính thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển. Hạ tầng nông thôn, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiệu quả theo hướng phát triển hiện đại, bền vững.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến mạnh mẽ. Sự nghiệp giáo dục đào tạo đã phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng luôn nằm trong top đầu của cả

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

nước; dân ca quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tiếp tục trường tồn và lan tỏa; chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể được coi trọng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã có chuyển biến bước đầu, sâu sắc về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thành quả đó, đã xây dựng hình ảnh Bắc Ninh trên đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập và phát triển.

Noi gương đồng chí Ngô Gia Tự, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Học tập tấm gương kiên trung, bất khuất, trung thành theo lý tưởng, hoài bão của đồng chí Ngô Gia Tự ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Tích cực, chủ động sáng tạo trong công tác, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của địa phương. Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống; nâng cao cảnh giác, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên đề cao và phát huy tính tiên phong gương mẫu, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, gần gũi với quần chúng, nói đi với làm, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Các tổ chức đảng tiếp tục củng cố xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh hơn và bền vững, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ này, xứng đáng là quê hương đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Nguyễn Văn Cừ.

(Nguồn: Báo Bắc Ninh, số 3168)

ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ DÂN TỘC

BBT

1. Đồng chí Ngô Gia Tự, một thanh niên yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản, một trong những người tham gia sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ở phủ Từ Sơn - vùng đất khoa bảng, trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Cụ Đồ Du – thân phụ của đồng chí từng tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thực của Lương Văn Can. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí nổi tiếng là học trò thông minh, xuất sắc. Năm 14 tuổi, đồng chí vào học trường Bưởi (Hà Nội), được tiếp xúc với trào lưu tư tưởng tiến bộ và nhiều nhà giáo yêu nước, đồng chí đã hòa mình vào các hoạt động của học sinh, sinh viên, hăng hái tham gia phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu. Là người tích cực hưởng ứng phong trào đấu tranh đòi truy điệu cụ Phan Chu Trinh, đồng chí bị Giám đốc trường Bưởi đuổi học vì “tội” chống lại chính phủ “bảo hộ”. Mặc dù chưa được tổ chức cách mạng nào dẫn dắt, đồng chí Ngô Gia Tự vẫn quyết tâm từ bỏ trường “bảo hộ”, về quê lao động, tự học, đọc sách báo yêu nước, tìm bạn cùng chí hướng hoạt động cách mạng. Với những hoạt động yêu nước đầu tiên này, Ngô Gia Tự và các bạn cùng chí hướng của mình đã tự thức tỉnh tinh thần yêu nước, ý chí tìm cách chống lại chế độ thực dân Pháp.

Năm 18 tuổi, đồng chí gia nhập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, được tổ chức tín nhiệm cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo chương trình, nội dung. Từ một thanh niên yêu nước, tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, ham học hỏi, nắm vững Đường Kách Mệnh giải phóng dân tộc, đồng chí đã trở thành nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp của nước ta, là một trong những chiến sỹ tiên phong trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Ngay sau khi kết thúc khóa huấn luyện đồng chí được phân công về Bắc Ninh, Bắc Giang tuyên truyền giác ngộ quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng. Để che mắt bọn mật thám, đồng chí thường đóng vai thầy giáo đi dạy học, rồi bí mật mở lớp huấn luyện cách mạng, viết truyền đơn, treo cờ tuyên truyền ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, vận động thu hút một số binh lính và các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức Hội công ích, Hội thanh niên, đấu tranh chống đế quốc và bọn cường hào tay sai của chúng để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Giữa năm 1927, Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Ninh – Bắc Giang thành lập, đồng chí được bầu làm Ủy viên Tỉnh bộ. Công tác cách mạng rất bận rộn nhưng đồng chí vẫn tranh thủ thời gian tự học. Kỳ thi năm 1928, với tư cách là thí sinh tự do đồng chí đã thi đỗ tú tài phần thứ nhất. Đến giữa năm 1928 đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ và Ủy viên Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí,

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

phong trào cách mạng ở tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang diễn ra rộng khắp, có nhiều hình thức tập hợp quần chúng đấu tranh chống thực dân và phong kiến.

Tháng 9 năm 1928, Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ mở hội nghị tại nhà của đồng chí. Hội nghị đã quyết định chủ trương có ý nghĩa lịch sử đối với phong trào và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đó là Cuộc vận động “vô sản hóa” đưa các hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để thâm nhập cuộc sống, lao động và tự rèn luyện theo lập trường của giai cấp công nhân, đồng thời tuyên truyền giác ngộ, tổ chức vận động công nhân và nhân dân lao động đi theo con đường cách mạng, giải phóng dân tộc. Đồng chí được phân công về “vô sản hóa” ở Hà Nội. Trong vai trò Ủy viên Kỳ bộ, đồng chí đã gấp rút cùng các đồng chí khác, dịch và biên soạn nhiều tài liệu về chủ nghĩa Mác – Lênin, mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng trang bị lý luận và công tác “vô sản hóa” cho cán bộ, hội viên. Hội viên Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ hăng hái tỏa đi nhiều nơi, hòa mình với đời sống thợ thuyền và nhân dân lao động, tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước, nhen nhóm lý tưởng cách mạng, xây dựng nhiều cơ sở Cách mạng thanh niên trong nhà máy, hầm mỏ. Là người trực tiếp tham gia vào phong trào “vô sản hóa” đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta. Là người nhạy bén với hoạt động cách mạng, đồng chí Ngô Gia Tự vừa cổ vũ tổ chức triển khai vừa kịp thời tổng kết phong trào “vô sản hóa” góp phần điều chỉnh việc lãnh đạo của Kỳ bộ, nhằm theo sát với bước tiến phong trào cách mạng đang diễn ra sôi động trên khắp cả nước, thúc đẩy nhanh sự phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Cuối tháng 3 năm 1929, tại Đại hội Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ, với những luận giải sắc bén, giàu sức thuyết phục được đúc kết từ thực tiễn lãnh đạo phong trào cách mạng theo chủ trương, đường lối của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đồng chí Ngô Gia Tự đã quy tụ được ý chí chung của Đại hội tán thành chủ trương thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Đầu tháng 5 năm 1929, tại Đại hội toàn quốc Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí và đoàn đại biểu Bắc Kỳ nêu ý kiến và kiên quyết bảo vệ quan điểm phải thành lập ngay Đảng Cộng sản ở Việt Nam để đáp ứng phong trào cách mạng đang lên cao của công nhân và nông dân, nhưng không được Đại hội chấp thuận. Đồng chí đã cùng hầu hết đại biểu Bắc Kỳ lập tức trở về nước. Ngày 01 tháng 6 năm 1929, thay mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội ở Hương Cảng, đồng chí đã thảo bản Tuyên ngôn giải thích rõ việc đoàn đại biểu Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ rút khỏi Đại hội, đồng thời kêu gọi công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam ủng hộ việc thành lập Đảng Cộng sản. Bản Tuyên ngôn được hội viên Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Kỳ bộ Bắc Kỳ tán thành và phân phát dưới dạng truyền đơn đi các địa phương. Sau khi phát truyền đơn đi khắp cả nước, đồng chí đã cùng với Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ bắt tay, xúc tiến việc thành lập Đảng Cộng sản. Giữa lúc đó cuộc bãi công của hơn 200 công nhân và thợ học việc Hãng Avia ở Hà Nội nổ ra, Kỳ bộ đã cử đồng

chí trực tiếp đến sát cánh cùng Công hội Đỏ của nhà máy gặt gỡ và nói chuyện với công nhân, kêu gọi mọi người đoàn kết đấu tranh, uốn nắn kịp thời những hành động thái quá của công nhân và thợ học việc. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, cuộc bãi công của công nhân Hãng Avia diễn ra có tổ chức chặt chẽ, có yêu sách rõ ràng, vừa mềm dẻo, vừa quyết liệt buộc bọn chủ phải nhượng bộ, tăng lương và cải thiện một số sinh hoạt cho công nhân. Cuộc bãi công của công nhân Hãng Avia thành công, đúng như nhận định của đồng chí nêu tại cuộc họp với Công hội Đỏ Avia: “*Đây là cuộc đấu tranh có tổ chức chặt chẽ do chi bộ Cộng sản tổ chức và lãnh đạo, là kết quả của phong trào “vô sản hóa” đưa cán bộ vào đời sống công nhân, vận động quần chúng đấu tranh. Cuộc đấu tranh này sẽ mở màn cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân toàn quốc. Đây là cơn dông đầu mùa báo hiệu cả một bầu trời sấm sét nay mai*”. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, cuộc bãi công của công nhân Hãng Avia có ý nghĩa rất lớn, gây được tiếng vang, cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trên khắp cả nước, giúp cho Đảng ta có thêm kinh nghiệm tổ chức, lãnh đạo giai cấp công nhân thực hiện sứ mạng lịch sử giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.

Ngày 17 tháng 6 năm 1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội) tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập, đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Đầu tháng 7 năm 1929, đồng chí về Tam Sơn, thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh. Ngày 4 tháng 8 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Bắc Ninh – Bắc Giang thành lập. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí, tuyên ngôn, điều lệ của Đông Dương Cộng sản Đảng được tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhờ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân nên số người ủng hộ và gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng tăng lên nhanh chóng, phong trào cách mạng ở Bắc Ninh – Bắc Giang có bước phát triển mạnh.

2. Đồng chí Ngô Gia Tự - Bí thư đầu tiên của Xứ ủy Nam Kỳ, người chiến sĩ cộng sản dũng cảm, kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tháng 7 năm 1929, đồng chí được Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng cử vào Nam Kỳ vận động các tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Nam Kỳ chuyển thành các Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng. Đồng chí vừa vận động thành lập Đảng vừa tiếp tục tằm mình vào phong trào “vô sản hóa” ở Sài Gòn, trực tiếp làm phu đẩy xe than, công nhân khuân vác, sống đời thợ thực sự tại nhiều cơ sở công nghiệp có đông thợ thuyền; tranh thủ mọi điều kiện, mọi cơ hội để tuyên truyền giác ngộ cho công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động đi theo con đường cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Ngay sau khi thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng Nam Kỳ, đồng chí chỉ đạo chọn nhà máy Ba Sơn (Sài Gòn), đồn điền Phú Riềng (Biên hòa – Đồng Nai), xã Vĩnh Kim (Tiền Giang) làm điểm để xây dựng chi bộ Đảng Cộng sản; việc lựa chọn 3 cơ sở gồm cả thành thị và nông thôn, đồng bằng và trung du miền núi, công nhân và nông dân để đúc rút kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển phong trào cách mạng đã thể hiện sự lãnh đạo toàn diện và khoa học

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

của Đông Dương Cộng sản Đảng Nam Kỳ. Đồng chí từng nói: “*Nếu ta cầm được ba cái cọc ở ba nơi, trong sản nghiệp lấy Phú Riềng làm gốc, trong công nghiệp lấy Ba Son làm gốc, trong nông dân lấy Vĩnh Kim làm gốc thì bọn đế quốc và phong kiến không làm sao nhô được*”. Đầu năm 1930, năm ngàn công nhân đồn điền Phú Riềng bãi công, bột phát vũ trang chiếm đồn điền lập khu Đỏ. Thực dân Pháp huy động hàng trăm tên lính có vũ trang đến đàn áp, nhưng đứng trước biển người được giác ngộ giai cấp, siết chặt đội ngũ, chúng đã bất lực, phải nhượng bộ, chấp thuận yêu sách của công nhân. Dưới sự lãnh đạo của Đông Dương Cộng sản Đảng Nam Kỳ, trong đó có sự đóng góp của đồng chí, phong trào cách mạng ở Nam Kỳ phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Các cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân Nam Kỳ giai đoạn này từng bước có sự biến đổi từ mục tiêu kinh tế sang mục tiêu chính trị, lực lượng công nhân dần dần trở thành lực lượng chính trị to lớn trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp giải phóng dân tộc.

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sự kiện chính trị trọng đại đó đã tạo ra bước ngoặt lịch sử đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, đồng chí được Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Nam Kỳ bầu làm Bí thư Chấp ủy lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nam Kỳ. Chấp hành quyết nghị của Hội nghị thành lập Đảng về việc thống nhất các tổ chức cộng sản ở Nam Bộ, đồng chí đã ký quyết nghị chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở cương vị lãnh đạo chủ chốt – Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ đồng chí thường xuyên đi xuống cơ sở, mở lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức chính trị, cổ vũ tinh thần quyết tâm chiến đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng. Đồng chí nói: “*Đảng viên phải vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta để Đảng và cách mạng phải tổn hại*”. Trong giai đoạn đầu thành lập Đảng, giữa lúc phong trào đấu tranh của quần chúng ở Nam Kỳ đang cần có sự chỉ đạo sâu sắc hơn nữa, thì tối ngày 31 tháng 5 năm 1930, đồng chí sa vào tay địch trong lúc đang viết truyền đơn tại một cơ sở cách mạng ở Phú Am trên sông Thị Nghè (Sài Gòn). Biết đồng chí là cán bộ cấp cao của Đảng, tên chánh mật thám Đông Dương đã vào ngay Sài Gòn cùng bọn tay sai hết dụ dỗ, mua chuộc lại dùng cực hình tra tấn dã man, tìm mọi cách để khuất phục, bị đánh chết đi sống lại nhiều lần, nhưng cuối cùng kẻ thù đã phải bất lực trước ý chí sắt đá của đồng chí.

Trong lao tù của thực dân Pháp, đồng chí thể hiện rõ ý chí quật cường của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí luôn nhắc nhở mọi người: “*Chúng mình phải chịu đựng, phải hy sinh tất cả cho Đảng, sinh mệnh của Đảng quý hơn sinh mệnh của mình*”. Ngày 2 tháng 5 năm 1933, thực dân Pháp đưa đồng chí cùng các đồng chí Phạm Hùng, Lê Văn Lương ra phiên tòa “đại hình đặc biệt”. Đồng chí và các chiến sĩ cộng sản đã biến phiên tòa thành diễn đàn lên án thực dân Pháp, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng.

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Ba năm giam giữ, bốn lần xét xử, thực dân Pháp bất chấp công lý, nhân quyền đã khép đồng chí Ngô Gia Tự một bản án tử hình, ba bản án khổ sai chung thân và bí mật đưa đi đày ở nhà tù Côn Đảo.

Ở Côn Đảo – địa ngục trần gian, đồng chí bị thực dân Pháp coi là “*tù chính trị hạng đặc biệt nguy hiểm*”. Trước mọi cực hình tra tấn, đày ải dã man của kẻ thù, đồng chí vẫn kiên cường chiến đấu, tham gia tuyệt thực chống lại chế độ nhà tù hà khắc. Nhiều lần đồng chí dũng cảm chịu đòn thay cho bạn tù, giành việc nặng nhọc, nguy hiểm thay cho anh em. Đồng chí được tin nhiệm cử vào Ban chỉ ủy chi bộ nhà tù. Thực hiện chủ trương “*biến nhà tù thành trường học cộng sản*”, năm 1933, trong lao tù Côn Đảo đồng chí đã cùng với đồng chí Hà Huy Giáp và một số đồng chí khác dịch nhiều cuốn sách kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Tư bản, Làm gì?... tổ chức viết báo, nghiên cứu những đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam, rút kinh nghiệm về đường lối lãnh đạo của Đảng. Là một người có trình độ lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn phong phú, đồng chí luôn tranh thủ mọi thời gian để cống hiến cho Đảng, mọi cơ hội để truyền bá cho các chiến sĩ cộng sản và những người bạn tù học tập văn hóa, học tập lý luận cách mạng, nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin vào thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam. Đồng chí luôn chủ động đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn đen tối của kẻ thù, bảo vệ uy tín của Đảng, phê phán tư tưởng thoát ly thực tế, ngại đổ máu, không dám tiến công kẻ thù trong anh em tù nhân, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Đảng trong nhà tù. Đồng chí thường nói với các bạn tù: “*Chúng nó đẩy mình ra đây để cho mình chết. Mình sống được là đã thắng địch. Mỗi lần đấu tranh là một lần đổ máu. Nhưng mặc! Không chịu bó gối đầu hàng!*”; “*Phải biến nhà tù thành trường học, không nên bỏ phí thì giờ. Bất kỳ ở đâu, chúng ta cũng có thể hoạt động cho chủ nghĩa cộng sản được*”. Nhờ được trang bị lý luận đấu tranh cách mạng nên các cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cộng sản chống lại chế độ nhà tù tàn bạo của thực dân Pháp diễn ra có tổ chức, có phương pháp, có sự thống nhất cao cả về tư tưởng và hành động. Nhiều chiến sĩ cộng sản được tôi luyện đã chiến đấu không khoan nhượng với kẻ thù, trước đòn roi, máy chém vẫn giữ vững khí phách, giữ vững niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ bí mật của tổ chức, cổ vũ, khích lệ tinh thần đấu tranh của anh em tù nhân, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ. Trong lao tù tám gương dũng cảm, kiên cường, không khuất phục trước kẻ thù của đồng chí Ngô Gia Tự và các chiến sĩ cộng sản đã cảm hóa được một số người ở đảng phái khác nhận ra lý tưởng cộng sản, tự nguyện gia nhập và chiến đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giai đoạn 1930 – 1934, thực dân Pháp điên cuồng khủng bố, dìm phong trào cách mạng của dân tộc ta vào biển máu. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu nước bị địch bắt và sát hại. Để kịp thời giúp Đảng khôi phục phong trào cách mạng cách mạng, cuối năm 1934, chi bộ nhà tù Côn Đảo quyết định cử đồng chí Ngô Gia Tự cùng bảy chiến sĩ cộng sản - những cán bộ có năng lực, được tôi luyện trong lao tù, vượt biển về đất liền hoạt động. Nhưng chiếc thuyền mong manh không chịu được sóng biển mùa gió chướng, đồng chí và các chiến sĩ trong đoàn đã anh dũng hy

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

sinh. Năm ấy, đồng chí Ngô Gia Tự mới 26 tuổi, độ tuổi tràn đầy sức lực, đang nở rộ tài năng, trí tuệ cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong bài *Đạo đức cách mạng*, trên Tạp chí Cộng sản (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập”.

(Nguồn: www.mattran.org.vn)

ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ, TÂM GƯƠNG SÁNG CHO MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HỌC TẬP, NOI THEO

Nguyễn Đăng Lâm

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, ngay từ khi còn nhỏ, Ngô Gia Tự đã tỏ ra thông minh, hiếu học, học giỏi và sớm giác ngộ cách mạng. Đầu năm 1926, khi đang ngồi trên ghế nhà trường Ngô Gia Tự tham gia phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh đòi thả nhà yêu nước Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Châu Trinh và bị thực dân Pháp đuổi học.



Đồng chí Ngô Gia Tự.

Trở về quê, Ngô Gia Tự vừa dạy học, tự học thi đỗ bằng tú tài Tây phần thứ nhất, vừa tiếp tục hoạt động cách mạng; được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và dự lớp huấn luyện chính trị ở Bản Đáy (Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức.

Sau khóa huấn luyện, Ngô Gia Tự trở về nước tiếp tục hoạt động, gây dựng cơ sở cách mạng. Tại Bắc Ninh, Ngô Gia Tự đã thành lập các chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên (ở Tam Sơn, Từ Sơn), sau đó sang Tiên Du, Thuận Thành, thị xã Bắc Ninh...

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Tháng 7-1929, đồng chí Ngô Gia Tự thành lập chi bộ cộng sản, sau đó ngày 4-8-1929 tại Hồng Vân Sơn (núi Lim-Tiên Du) Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh – Bắc Giang đã ra đời, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Đối với Đảng ta, đồng chí Ngô Gia Tự tham gia thành lập chi bộ Cộng sản tại số nhà 5D -Hàm Long (Hà Nội), đồng chí là thành viên của đoàn đại biểu Bắc Kỳ tham dự Đại hội Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Ma Cao (Trung Quốc). Tại đây, Ngô Gia Tự nêu cao tinh thần tiên công cách mạng, kiên quyết đấu tranh cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam; lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân xưởng AVIA (Hà Nội); là người đề xướng và thực hiện xuất sắc chủ trương “Vô sản hóa” nhằm đưa hội viên vào các nhà máy, xí nghiệp, nông trường để tuyên truyền giác ngộ quần chúng, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển.

Ngày 17-6-1929, tại số nhà 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), Ngô Gia Tự tham gia thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng-tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.

Với 27 tuổi đời, gần 10 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Ngô Gia Tự đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh.

Trên bất kỳ cương vị trách nhiệm nào, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng, Bí thư Chấp ủy Nam Kỳ, trong thời gian hoạt động bí mật, khi bị thực dân Pháp bắt giam, tra tấn dã man, Ngô Gia Tự luôn nêu cao tinh thần tiên công cách mạng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết không khai báo một lời, giữ trọn khí tiết của người cách mạng bảo vệ Đảng. Đồng chí Ngô Gia Tự đã thực hiện xuất sắc chủ trương của Đảng “Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”; một chiến sỹ cộng sản kiên cường, có tầm nhìn chiến lược, tư duy khoa học nhạy bén; giải quyết chính xác các vấn đề chiến lược, sách lược, của cách mạng nước ta. Có tinh thần thương yêu đồng chí, đồng bào; sống liêm khiết giản dị, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân... Ngô Gia Tự là một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng, của dân tộc đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho cách mạng Việt Nam.

Gần 80 năm đã trôi qua kể từ ngày đồng chí Ngô Gia Tự đi xa, sau chuyến vượt biển vào mùa gió chướng cuối năm 1934, nhưng tên tuổi, sự nghiệp cách mạng của đồng chí vẫn mãi mãi là tấm gương sáng cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta học tập và noi theo, nhất là công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác, nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải không ngừng nâng cao giác ngộ cách mạng, lập trường chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ra sức học tập lý luận chính trị,

chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới phong cách làm việc, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ. Khắc phục mọi khó khăn, vươn lên làm tròn nhiệm vụ được giao. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa - hội nhập và phát triển.

(Nguồn: baobacninh.com.vn)

ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM

*Nguyễn Gia Điện,
Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh*

Trong bài Đạo đức cách mạng, trên Tạp chí Cộng sản (12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập”.

Đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908)- một thanh niên yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản, một trong những người tham gia sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí nổi tiếng là học trò thông minh, xuất sắc. Năm 14 tuổi, đồng chí vào học trường Bưởi (Hà Nội), được tiếp xúc với trào lưu tư tưởng tiên bộ và nhiều nhà giáo yêu nước, đồng chí đã hòa mình vào các hoạt động của học sinh, sinh viên, hăng hái tham gia phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu. Là người tích cực hưởng ứng phong trào đấu tranh đòi truy điệu cụ Phan Chu Trinh, đồng chí bị giám đốc trường Bưởi đuổi học vì “tội” chống lại chính phủ “bảo hộ”. Mặc dù chưa được tổ chức cách mạng nào dẫn dắt, đồng chí Ngô Gia Tự vẫn quyết tâm từ bỏ trường “bảo hộ”, về quê lao động, tự học, đọc sách báo yêu nước, tìm bạn cùng chí hướng hoạt động cách mạng. Với những hoạt động yêu nước đầu tiên này, Ngô Gia Tự và các bạn cùng chí hướng của mình đã tự thức tỉnh tinh thần yêu nước, ý chí tìm cách chống lại chế độ thực dân Pháp.

Năm 18 tuổi, đồng chí gia nhập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, được tổ chức tin nhiệm cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo chương trình, nội dung. Từ một thanh niên yêu nước, tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, ham học hỏi, nắm vững Đường Kách Mệnh giải phóng dân tộc, đồng chí đã trở thành nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp của nước ta, là một trong những chiến sỹ tiên phong trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Ngay

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

sau khi kết thúc khóa huấn luyện đồng chí được phân công về Bắc Ninh, Bắc Giang tuyên truyền giác ngộ quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng. Để che mắt bọn mật thám, đồng chí thường đóng vai thầy giáo đi dạy học, rồi bí mật mở lớp huấn luyện cách mạng, viết truyền đơn, treo cờ tuyên truyền ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, vận động thu hút một số binh lính và các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức Hội công ích, Hội thanh niên, đấu tranh chống đế quốc và bọn cường hào tay sai của chúng để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Giữa năm 1927, Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Ninh - Bắc Giang thành lập, đồng chí được bầu làm Ủy viên Tỉnh bộ. Công tác cách mạng rất bận rộn nhưng đồng chí vẫn tranh thủ thời gian tự học. Kỳ thi năm 1928, với tư cách là thí sinh tự do đồng chí đã thi đỗ tú tài phần thứ nhất. Đến giữa năm 1928 đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ và Ủy viên Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào cách mạng ở tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang diễn ra rộng khắp, có nhiều hình thức tập hợp quần chúng đấu tranh chống thực dân và phong kiến.

Tháng 9 năm 1928, Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ mở hội nghị tại nhà của đồng chí. Hội nghị đã quyết định chủ trương có ý nghĩa lịch sử đối với phong trào và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đó là Cuộc vận động “vô sản hóa” đưa các hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để thâm nhập cuộc sống, lao động và tự rèn luyện theo lập trường của giai cấp công nhân, đồng thời tuyên truyền giác ngộ, tổ chức vận động công nhân và nhân dân lao động đi theo con đường cách mạng, giải phóng dân tộc. Đồng chí được phân công về “vô sản hóa” ở Hà Nội. Trong vai trò Ủy viên Kỳ bộ, đồng chí đã gấp rút cùng các đồng chí khác, dịch và biên soạn nhiều tài liệu về chủ nghĩa Mác – Lênin, mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng trang bị lý luận và công tác “vô sản hóa” cho cán bộ, hội viên. Hội viên Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ hăng hái tỏa đi nhiều nơi, hòa mình với đời sống thợ thuyền và nhân dân lao động, tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước, nhen nhóm lý tưởng cách mạng, xây dựng nhiều cơ sở Cách mạng thanh niên trong nhà máy, hầm mỏ. Là người trực tiếp tham gia vào phong trào “vô sản hóa” đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta. Là người nhạy bén với hoạt động cách mạng, đồng chí Ngô Gia Tự vừa cổ vũ tổ chức triển khai vừa kịp thời tổng kết phong trào “vô sản hóa” góp phần điều chỉnh việc lãnh đạo của Kỳ bộ, nhằm theo sát với bước tiến phong trào cách mạng đang diễn ra sôi động trên khắp cả nước, thúc đẩy nhanh sự phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Cuối tháng 3 năm 1929, tại Đại hội Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ, với những luận giải sắc bén, giàu sức thuyết phục được đúc kết từ thực tiễn lãnh đạo phong trào cách mạng theo chủ trương, đường lối của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đồng chí Ngô Gia Tự đã quy tụ được ý chí chung của Đại hội tán thành chủ trương thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Đầu tháng 5 năm 1929, tại Đại hội toàn quốc Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Hương Cảng (Trung Quốc), đồng chí và đoàn đại biểu Bắc Kỳ nêu ý kiến và kiên quyết bảo vệ quan điểm phải thành lập ngay Đảng Cộng sản ở Việt Nam để đáp ứng phong trào cách mạng đang lên cao của công nhân và nông dân, nhưng không được Đại hội chấp thuận. Đồng chí đã cùng hầu hết đại biểu Bắc Kỳ lập tức trở về nước. Ngày 01 tháng 6 năm 1929, thay mặt đoàn đại biểu đi dự Đại hội ở Hương Cảng, đồng chí đã thảo bản Tuyên ngôn giải thích rõ việc đoàn đại biểu Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ rút khỏi Đại hội, đồng thời kêu gọi công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam ủng hộ việc thành lập Đảng Cộng sản. Bản Tuyên ngôn được hội viên Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Kỳ bộ Bắc Kỳ tán thành và phân phát dưới dạng truyền đơn đi các địa phương. Sau khi phát truyền đơn đi khắp cả nước, đồng chí đã cùng với Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ bắt tay, xúc tiến việc thành lập Đảng Cộng sản. Giữa lúc đó cuộc bãi công của hơn 200 công nhân và thợ học việc Hãng Avia ở Hà Nội nổ ra, Kỳ bộ đã cử đồng chí trực tiếp đến sát cánh cùng Công hội Đỏ của nhà máy gặp gỡ và nói chuyện với công nhân, kêu gọi mọi người đoàn kết đấu tranh, uốn nắn kịp thời những hành động thái quá của công nhân và thợ học việc. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, cuộc bãi công của công nhân Hãng Avia diễn ra có tổ chức chặt chẽ, có yêu sách rõ ràng, vừa mềm dẻo, vừa quyết liệt buộc bọn chủ phải nhượng bộ, tăng lương và cải thiện một số sinh hoạt cho công nhân. Cuộc bãi công của công nhân Hãng Avia thành công, đúng như nhận định của đồng chí nêu tại cuộc họp với Công hội Đỏ Avia: “ Đây là cuộc đấu tranh có tổ chức chặt chẽ do chi bộ Cộng sản tổ chức và lãnh đạo, là kết quả của phong trào “ vô sản hóa” đưa cán bộ vào đời sống công nhân, vận động quần chúng đấu tranh. Cuộc đấu tranh này sẽ mở màn cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân toàn quốc. Đây là cơn dông đầu mùa báo hiệu cả một bầu trời sấm sét nay mai”. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, cuộc bãi công của công nhân Hãng Avia có ý nghĩa rất lớn, gây được tiếng vang, cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trên khắp cả nước, giúp cho Đảng ta có thêm kinh nghiệm tổ chức, lãnh đạo giai cấp công nhân thực hiện sứ mạng lịch sử giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.

Ngày 17 tháng 6 năm 1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội) tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập, đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Đầu tháng 7 năm 1929, đồng chí về Tam Sơn, thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh. Ngày 4 tháng 8 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Bắc Ninh - Bắc Giang thành lập. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí, tuyên ngôn, điều lệ của Đông Dương Cộng sản Đảng được tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhờ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân nên số người ủng hộ và gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng tăng lên nhanh chóng, phong trào cách mạng ở Bắc Ninh - Bắc Giang có bước phát triển mạnh.

(Nguồn bacninh.tv.vn)

NGÔ GIA TỰ

MỘT TRONG NHỮNG LÃNH TỤ XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG TA, NIỀM TỰ HÀO CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN BẮC NINH

N.S

Năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3-12-1908 - 3-12-2008) - Một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh đã trọn đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và noi theo. Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh mãi ghi nhớ tự hào về đồng chí, nguyện phấn đấu không ngừng, thực hiện hoài bão và lý tưởng cao cả của đồng chí.

Sinh ra và lớn lên ở làng Tam Sơn, thuộc tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn (nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), trong một gia đình, quê hương giàu truyền thống yêu nước và hiếu học, với trái tim và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân khát khao độc lập tự do, đồng chí Ngô Gia Tự đã hấp thụ ánh sáng cách mạng do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc truyền bá, cũng từ đó đồng chí đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng cứu nước và giải phóng dân tộc.

Ngay từ những buổi đầu trên con đường cách mạng, Ngô Gia Tự đã ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu sách báo tiên bộ như: Người cùng khổ, Bản án chế độ thực dân Pháp. Đầu năm 1927, đồng chí dự lớp huấn luyện chính trị tại bản Đáy- Quảng Tây (Trung Quốc) do Tổng bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên tổ chức và Nguyễn ái Quốc truyền đạt, từ đó Ngô Gia Tự đã khẳng định lập trường tư tưởng là đi theo con đường cách mạng vô sản và quyết tâm thực hiện mục tiêu lý tưởng đó. Để trau dồi đạo đức và phương pháp cách mạng Ngô Gia Tự đã không ngừng học văn hóa và lý luận chính trị nghiên cứu Tuyên ngôn Đảng cộng sản, Tư bản, Làm gì?, Bệnh áu trĩ tả khuynh trong phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế, Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chống Duyrinh... Đồng chí đã dịch và viết nhiều sách như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Lênin, những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương, đồng thời vận dụng sáng tạo, nhuần nhuyễn những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào đấu tranh cách mạng và thường xuyên tổng kết, nâng lên thành nguyên tắc, phương hướng hành động: đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người phải lăn mình vào quần chúng vô sản và phải “Vô sản hóa”, chính đồng chí đã thực hiện xuất sắc và trở thành linh hồn của phong trào đó.

Từ thực tiễn cách mạng nước ta, đồng chí đề xuất ý kiến và kiên quyết đấu tranh cho việc thành lập một chính Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, bằng việc ly khai Đại hội Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, trở về nước thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, đồng chí đã góp

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

phần thúc đẩy nhanh hơn sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và là người thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Sau ngày thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (17-6-1929) đồng chí được phân công vào Nam Kỳ gây dựng cơ sở cách mạng, các chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở nhà máy Ba Son, đồn điền cao su Phú Riềng, xã Vĩnh Kim (Mỹ Tho) đã được đồng chí xây dựng. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3-2-1930) đồng chí Ngô Gia Tự được cử làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, đồng chí đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển sâu rộng. Ngày 31-5-1930, trong lúc cao trào cách mạng đang sôi sục diễn ra ở Nam Kỳ cũng như cả nước thì đồng chí Ngô Gia Tự bị đế quốc Pháp bắt và giam cầm trong các nhà tù Khâm Lớn (Sài Gòn), Hỏa Lò (Hà Nội) và cuối cùng chúng đẩy ra Côn Đảo. Biết đồng chí là một lãnh đạo phong trào cách mạng, kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, tra tấn dã man nhưng đều thất bại. Sau mỗi lần bị tra tấn, đồng chí thường nói với anh em: “Chúng mình phải chịu đựng, phải hy sinh tất cả cho Đảng, sinh mệnh của Đảng hơn sinh mệnh của mình”, “Phải biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, không nên bỏ phí thời giờ, bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể hoạt động cho chủ nghĩa cộng sản được”. Đồng chí Ngô Gia Tự người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có công đầu trong việc sáng lập và thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của cách mạng, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.

Đồng chí Ngô Gia Tự luôn giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng. Những ngày hoạt động cách mạng ở quê nhà, đồng chí đã lao động, hòa mình với nông dân, gần gũi với thanh niên, tuyên truyền, giác ngộ, quần chúng, kết nạp họ vào tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Chi hội Tam Sơn là chi hội ra đời sớm (1927) và là chi hội đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí không quản ngại gian khổ, nguy hiểm đã tuyên truyền, giác ngộ quần chúng ở nhiều làng, gây dựng được hàng chục cơ sở cách mạng, ở đâu đồng chí cũng được nhân dân quý mến, tin theo. Do đó các phong trào đấu tranh của công nhân do đồng chí trực tiếp lãnh đạo như xưởng AVIA (Hà Nội), bến cảng, nhà máy Ba Son (Sài Gòn), nhà máy đèn thị xã Cần Thơ, đồn điền cao su Phú Riềng v.v... phát triển mạnh, trở thành trung tâm của các phong trào cách mạng lúc đó.

Ngày trong ngục tù của đế quốc, tinh thần gang thép và ý chí sắt đá “không khoanh tay chờ chết, phải đấu tranh để giành quyền sống”, lạc quan tin tưởng vào tiền đồ, tương lai tươi sáng của dân tộc và ngày trở về tiếp tục hoạt động, cống hiến cho cách mạng đã làm kẻ thù khiếp sợ, cảm hóa được những tù nhân “án lưu”, “anh chị” trong tù, làm thất bại âm mưu thâm độc của kẻ thù, nêu cao đạo đức trí tuệ của người chiến sĩ cách mạng.

Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Ngô Gia Tự là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam: sống, chiến đấu vì lý tưởng, chết cũng vì lý tưởng cộng sản cao đẹp.

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự là dịp để Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh noi gương và học tập phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi: “Người đảng viên phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta mà cách mạng hy sinh”. Mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, ra sức học tập không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt; tiếp tục học tập và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực, chủ động sáng tạo trong công tác, nêu cao tinh thần cách mạng tiên công, dám nghĩ, dám làm, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống, nâng cao cảnh giác, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên đề cao và phát huy tính tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, gần gũi với quần chúng, nói đi đôi với làm, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các tổ chức đảng tiếp tục củng cố xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới chính đốn Đảng, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Chấp hành và thi đua thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 17, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(Nguồn www.dapcauglass.com.vn)

ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ - NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN CÔNG HIẾN TRỌN ĐỜI CHO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

Quy Thành

Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ngày 3.12.1908 tại tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - vùng đất khoa bảng, trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí nổi tiếng là học trò thông minh, xuất sắc. Năm 14 tuổi, đồng chí vào học trường Bưởi (Hà Nội). Được tiếp xúc với trào lưu tư tưởng tiến bộ và nhiều nhà giáo yêu nước, đồng chí đã hòa mình vào các hoạt động của học sinh,

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

sinh viên, hăng hái tham gia phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu. Là người tích cực hưởng ứng phong trào đấu tranh đòi truy điệu cụ Phan Chu Trinh, đồng chí bị Giám đốc trường Bưởi đuổi học vì “tội” chống lại chính phủ “bảo hộ”.

Năm 18 tuổi, đồng chí gia nhập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, được tổ chức tín nhiệm cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo chương trình, nội dung. Từ một thanh niên yêu nước, tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, ham học hỏi, nắm vững “Đường Kách Mệnh” giải phóng dân tộc, đồng chí đã trở thành nhà hoạt động cách mạng, là một trong những chiến sĩ tiên phong trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Ngay sau khi kết thúc khóa huấn luyện, đồng chí được phân công về Bắc Ninh, Bắc Giang tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng. Để che mắt bọn mật thám, đồng chí thường đóng vai thầy giáo đi dạy học, rồi bí mật mở lớp huấn luyện cách mạng, viết truyền đơn, treo cờ tuyên truyền ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga, vận động thu hút một số binh lính và các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức Hội công ích, Hội Thanh niên, đấu tranh chống đế quốc và bọn cường hào tay sai của chúng để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Giữa năm 1927, Tỉnh bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Ninh - Bắc Giang thành lập, đồng chí được bầu làm Ủy viên Tỉnh bộ. Đến giữa năm 1928 đồng chí được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ và Ủy viên Kỳ bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào cách mạng ở Bắc Ninh, Bắc Giang diễn ra rộng khắp, có nhiều hình thức tập hợp quần chúng đấu tranh chống thực dân và phong kiến. Tháng 9.1928, Kỳ Bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên Bắc Kỳ mở hội nghị tại nhà của đồng chí. Hội nghị đã quyết định chủ trương có ý nghĩa lịch sử đối với phong trào và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, đó là Cuộc vận động “vô sản hóa” đưa các hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền. Đồng chí được phân công về “vô sản hóa” ở Hà Nội.

Trong vai trò Ủy viên Kỳ bộ, đồng chí đã gấp rút cùng các đồng chí khác dịch và biên soạn nhiều tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin, mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng trang bị lý luận và công tác “vô sản hóa”, cho cán bộ, hội viên. Là người trực tiếp tham gia vào phong trào “vô sản hóa” đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta. Là người nhạy bén với hoạt động cách mạng, đồng chí Ngô Gia Tự vừa cổ vũ tổ chức triển khai vừa kịp thời tổng kết phong trào “vô sản hóa” góp phần điều chỉnh việc lãnh đạo của Kỳ bộ, nhằm theo sát với bước tiến phong trào cách mạng đang diễn ra sôi động trên khắp cả nước, thúc đẩy nhanh sự phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Ngày 17.6.1929, tại nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội) tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập, đồng chí được cử vào Ban Chấp hành

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Trung ương lâm thời. Đầu tháng 7.1929, đồng chí về Tam Sơn, thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh. Ngày 4.8.1929, Đông Dương Cộng sản Bắc Ninh - Bắc Giang thành lập. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí, tuyên ngôn, điều lệ của Đông Dương Cộng sản Đảng được tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhờ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân nên số người ủng hộ và gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng tăng lên nhanh chóng, phong trào cách mạng ở Bắc Ninh - Bắc Giang có bước phát triển mạnh.

Ngày 3.2.1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sự kiện chính trị trọng đại đó đã tạo ra bước ngoặt lịch sử đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Ngày 24.2.1930, đồng chí được Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Nam Kỳ bầu làm Bí thư Cấp ủy lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nam Kỳ. Trong giai đoạn đầu thành lập Đảng, giữa lúc phong trào đấu tranh của quần chúng ở Nam Kỳ đang cần có sự chỉ đạo sâu sắc hơn nữa, thì tối ngày 31.5.1930, đồng chí sa vào tay địch trong lúc đang viết truyền đơn tại một cơ sở cách mạng ở Phú Am trên sông Thị Nghè (Sài Gòn). Biết đồng chí là cán bộ cấp cao của Đảng, tên chánh mật thám Đông Dương đã vào ngay Sài Gòn cùng bọn tay sai hết dụ dỗ, mua chuộc lại dùng cực hình tra tấn dã man, tìm mọi cách để khuất phục. Bị đánh chết đi sống lại nhiều lần, nhưng cuối cùng kẻ thù đã phải bắt lặc trước ý chí sắt đá của đồng chí.

Ba năm giam giữ, bốn lần xét xử, thực dân Pháp bắt chấp công lý, nhân quyền đã khép đồng chí Ngô Gia Tự một bản án tử hình, ba bản án khổ sai chung thân và bí mật đưa đi đày ở nhà tù Côn Đảo. Ở Côn Đảo - địa ngục trần gian, đồng chí bị thực dân Pháp coi là “tù chính trị hạng đặc biệt nguy hiểm”. Trước mọi cực hình tra tấn, đày ải dã man của kẻ thù, đồng chí vẫn kiên cường chiến đấu, tham gia tuyệt thực chống lại chế độ nhà tù hà khắc. Nhiều lần đồng chí dũng cảm chịu đòn thay cho bạn tù, giành việc nặng nhọc, nguy hiểm thay cho anh em. Đồng chí được tin nhiệm cử vào Ban chỉ ủy Chi bộ nhà tù.

Giai đoạn 1930 - 1934, thực dân Pháp điên cuồng khủng bố, dìm phong trào cách mạng của dân tộc ta vào biển máu, nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu nước bị địch bắt và sát hại. Để kịp thời giúp Đảng khôi phục phong trào cách mạng, cuối năm 1934, Chi bộ nhà tù Côn Đảo quyết định cử đồng chí Ngô Gia Tự cùng bảy chiến sĩ cộng sản vượt biển về đất liền hoạt động. Nhưng chiếc thuyền mong manh không chịu được sóng biển mùa gió chướng, đồng chí và các chiến sĩ trong đoàn đã anh dũng hy sinh. Năm ấy, đồng chí Ngô Gia Tự mới 26 tuổi, độ tuổi tràn đầy sức lực, đang nở rộ tài năng, trí tuệ cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

(Nguồn: www.baobinhdinhh.com.vn)

SÁNG MÃI NGỌN ĐÈN NGÔ GIA TỰ

Hoàng Ngọc Bính



Đông chí Ngô Gia Tự sinh ngày 3-12-1908, trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Tam Sơn, tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn (nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn). Là người có tố chất thông minh, hiếu học, Ngô Gia Tự đã sớm nhen nhóm trong mình một tinh thần yêu nước, quyết tâm theo con đường cách mạng. Ngay từ những năm học tại trường tiểu học Từ Sơn và trường Kiêm bị thị xã Bắc Ninh, Ngô Gia Tự đã là học sinh chăm ngoan và học giỏi toàn diện. Năm 1922, sau khi nhận bằng tốt nghiệp loại ưu tại trường Kiêm bị Bắc Ninh, Ngô Gia Tự lại xuất sắc trúng tuyển vào Trường trung học Bưởi (Hà Nội). Suốt những năm học tại trường Bưởi, Ngô Gia Tự luôn là học sinh giỏi, được các thầy cô mến yêu, bạn bè nể phục.

Trường trung học Bưởi được bảo hộ của chính quyền thực dân Pháp nên chúng kiểm tra rất chặt chẽ việc đọc sách báo, ngăn chặn tư tưởng chống đối của học sinh. Thế nhưng, Ngô Gia Tự và các bạn cùng chí hướng vẫn tìm mọi cách để bí mật truyền tay nhau đọc báo “Người cùng khổ”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, cùng nhiều tài liệu tuyên truyền về Cách mạng tháng 10 Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin... được Nguyễn Ái Quốc và các lãnh tụ cách mạng bí mật gửi từ nước ngoài về.

Năm 1925, cụ Phan Bội Châu, một chí sỹ yêu nước khi bôn ba ở nước ngoài tìm đường đánh đuổi thực dân Pháp, đã bị bắt tại Thượng Hải đưa về nước xét xử. Khi Tòa Đại hình tuyên án tử hình cụ Phan Bội Châu, Ngô Gia Tự đã tổ chức học sinh, sinh viên bãi khóa phản đối, cùng với quần chúng nhân dân bãi thị, đình công, đòi yêu sách... Trước làn sóng đấu tranh mạnh mẽ, thực dân Pháp buộc phải bãi bỏ bản án tử hình đối với nhà yêu nước Phan Bội Châu. Ngày 23-4-1926, nhà yêu nước Phan Chu Chinh qua đời, Ngô Gia Tự lại cùng các bạn vận động học sinh,

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

sinh viên cùng với đồng bào cả nước để tang cụ. Cuộc để tang cụ Phan Chu Trinh đã lôi cuốn hàng vạn người xuống đường biểu tình, đình công, bãi khóa, bãi thị... làm cho thực dân Pháp mất ăn, mất ngủ. Ngô Gia Tự cùng một số bạn đứng ra tổ chức đã bị Giám đốc trường Bưởi kết tội chống lại nhà nước bảo hộ Pháp và đuổi học.

Rời trường Bưởi, Ngô Gia Tự trở về quê hương, tự mở lớp dạy văn hóa cho người dân không lấy tiền thù lao để quy tụ, tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho họ.

Trong những ngày sống và hoạt động ở quê hương, Ngô Gia Tự thường dùng cây đèn dầu thắp sáng phòng học của mình để tiếp tục học tập và bí mật đọc tài liệu, sách báo cách mạng, trang bị cho mình kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Lấy đó làm bài giảng cho những thanh niên yêu nước. Đêm 29-8-1928, tại phòng học nhỏ bé của mình, Ngô Gia Tự đã thắp sáng ngọn đèn dầu, cùng các đồng chí trong Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên bí mật tổ chức cuộc họp, bàn về chủ trương “Vô sản hóa”, đưa cán bộ đi sâu vào thực tế của quần chúng. Tại cuộc họp quan trọng này, Ngô Gia Tự đã được bầu là Ủy viên Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ. Cùng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh phụ trách công tác vận động công nhân tham gia cách mạng. Đêm 21-7-1929, cũng tại phòng học của mình, cũng vẫn từ ánh sáng của ngọn đèn dầu, Ngô Gia Tự đã nhận trách nhiệm Đảng trao để vào Nam kỳ hoạt động, xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị cho ngày thành lập Đảng. Từ đây, với tinh thần yêu nước nồng nàn và trái tim cháy bỏng lý tưởng cách mạng, Ngô Gia Tự đã vượt mọi hiểm nguy gian khó, bám đất, bám dân hoạt động, trở thành người lãnh đạo xuất sắc, một trong những lãnh tụ tiền bối sáng lập Đông Dương cộng sản Đảng, một trong 3 tổ chức hợp thành Đảng Cộng sản Việt Nam, chính thức thành lập ngày 3-2-1930.

Chỉ với 9 năm hoạt động cách mạng, nhưng với lòng trung thành vô hạn với Đảng, với nhân dân, nguyện suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do cho dân tộc, trải qua biết bao gian khổ, những trận đòn dã man của kẻ thù trong những ngày bị thực dân Pháp giam cầm và ngay cả khi bị tuyên án tử hình, nhưng Ngô Gia Tự vẫn một lòng kiên trung với Đảng, với dân, sáng ngời phẩm chất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm cho kẻ thù nể phục và khiếp sợ.

Lý tưởng cao đẹp và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho biết bao thế hệ, trong suốt chặng đường dài bền bỉ đấu tranh giành độc lập tự do và dựng xây Tổ quốc. Ngọn lửa thiêng từ cây đèn dầu bình dị của đồng chí năm nào, nay vẫn còn thắp sáng trong mỗi trái tim của người con nước Việt. Từ ngọn lửa cách mạng của người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc của Đảng, người con ưu tú của quê hương, ngày 1-9-1961, liên đội thiếu niên tiên phong xã Tam Sơn đã vinh dự mang tên Ngô Gia Tự và phát động phong trào “Thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự” để cùng nhau thi đua rèn luyện, học tập và lao động. Cũng từ “Ánh sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự”, năm 1963, liên đội thiếu niên tiên phong Ngô Gia Tự đã có sáng kiến phát động phong trào thi đua làm “Nghìn việc tốt”, và đã

nhanh chóng trở thành phong trào thi đua của thiếu nhi cả nước, được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ quan tâm khích lệ, bạn bè quốc tế biểu dương, khen ngợi...

50 năm đã trôi qua, những người con của Tam Sơn đã cùng đồng bào cả nước luôn thấp sáng trong tim ngọn lửa cách mạng, lấy ánh sáng từ ngọn đèn Ngô Gia Tự làm động lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn thử thách, hoàn thành sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh, gian khổ và ác liệt để dành tự do cho dân tộc, hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đẩy mạnh CNH-HĐH, mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập. Cùng phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

(Nguồn: www.daituson.com.vn)

HỌC TẬP VÀ NOI GIƯƠNG ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ

Nguyễn Đăng Lâm

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, ngày 11-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết.

Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy, mới xứng đáng là người cách mạng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xếp Ngô Gia Tự vào đội ngũ những nhà lãnh đạo cao nhất và là một trong những nhân vật hàng đầu của Đảng ta. Với 29 tuổi đời, gần 10 năm lăn lộn với phong trào cách mạng, Ngô Gia Tự đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và trí tuệ uyên bác của người cộng sản. Tên tuổi của đồng chí gắn với thời kỳ cách mạng đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất vẻ vang và oanh liệt của dân tộc ta, thời kỳ đấu tranh thành lập Đảng và cao trào cách mạng 1930- 1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự đã để lại nhiều bài học quý giá. Đó là tinh thần ham học tập, tự rèn luyện. Đối với đồng chí học không phải để làm quan, mà học để làm người, làm cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bất kỳ ở đâu, trong hoàn cảnh nào đồng chí cũng ra sức học tập. Cả khi còn là học sinh trường Bưởi (Hà Nội) hay ở trong nhà tù đế quốc- Côn Đảo - địa ngục trần gian, đồng chí vẫn luôn học tập. Với đồng chí “Phải biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, không nên bỏ phí thời gian. Bất kỳ ở đâu chúng

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

ta cũng có thể hoạt động cho chủ nghĩa cộng sản được” đồng chí luôn tự học và học giỏi, đồng chí đã đọc, dịch và viết nhiều sách báo như: Những nguyên lý của chủ nghĩa Lênin; Những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương để tuyên truyền cổ vũ phong trào cách mạng.

Đồng chí Ngô Gia Tự luôn tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, kiên quyết đấu tranh cho việc thành lập Đảng Cộng sản bảo vệ đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng ta. Ngô Gia Tự nói: “Người đảng viên phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta mà cách mạng bị hy sinh” “sinh mệnh của Đảng quý hơn sinh mệnh của mình, phải hy sinh tất cả cho Đảng” và “bất kỳ ở đâu, chúng ta cũng có thể đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản được”...

Thấm nhuần lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò quần chúng trong lịch sử, đồng chí Ngô Gia Tự luôn tin tưởng và dựa vào quần chúng. Đồng chí nêu tấm gương sáng về giữ mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng.

Ngay từ khi còn là học sinh Trường Bưởi (Hà Nội) và trong quá trình hoạt động cách mạng, Ngô Gia Tự luôn gần gũi, sâu sát lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của quần chúng, đề từ đó tuyên truyền giác ngộ họ đứng lên làm cách mạng; vận động và tham gia các phong trào đấu tranh, lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, đề xuất chủ trương “vô sản hoá” và là linh hồn của phong trào; Ngô Gia Tự là một trong những người tham gia thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, tháng 6-1929, tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý chí tiến công và chủ nghĩa anh hùng cách mạng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã dẫn dắt Ngô Gia Tự đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngô Gia Tự là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sống chiến đấu vì lý tưởng, chết cũng vì lý tưởng cao đẹp “Sống là cho, chết cũng là cho”. Ngô Gia Tự “Đã vì dân, vì Đảng oanh liệt hy sinh và nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng, chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập”.

Học tập, noi gương đồng chí Ngô Gia Tự-chiến sỹ cộng sản tiên bối, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Bắc Ninh, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 18, trước mắt thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba là tập trung kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Nguồn: baobacninh.com.vn)

**ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
HỌC TẬP VÀ NOI GƯƠNG ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ
ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP,
VĂN MINH VÀ HIỆN ĐẠI**

Đồng chí Trần Quang Huy
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Từ Sơn
Trả lời phỏng vấn PV Báo Bắc Ninh
Ngô Phú (thực hiện)



Thị xã Từ Sơn ngày càng đổi mới. Ảnh: Dương Hoàn

PV: *Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn đã và đang có những hoạt động như thế nào để thiết thực kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, người con ưu tú của quê hương?*

Đồng chí Trần Quang Huy:

Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của đồng chí Ngô Gia Tự với Đảng, với dân tộc Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn luôn trân trọng gìn giữ di tích lịch sử cách mạng- khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự tại xóm Xanh-xã Tam Sơn, sưu tầm những tài liệu, những kỷ vật gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí. Hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thị xã Từ Sơn đã đầu tư xây dựng công trình tượng đài tại công viên Ngô Gia Tự (xã Tam Sơn); chỉ đạo các tổ chức Đảng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của người cộng sản kiên cường Ngô Gia Tự; tổ chức bồi dưỡng và kết nạp lớp đảng viên, đoàn viên, đội viên mang tên đồng chí Ngô Gia Tự; tổ chức hoạt động

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

giáo dục truyền thống “Thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự” cho đoàn viên, đội viên, học sinh và nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần cách mạng, lòng tự hào và noi gương đồng chí Ngô Gia Tự cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, đội viên và nhân dân trong thị xã.

PV: *Học tập và noi gương đồng chí Ngô Gia Tự, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, trong mọi thời kỳ cách mạng, Từ Sơn luôn vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về điều này?*

Đồng chí Trần Quang Huy:

Đảng bộ và nhân dân Từ Sơn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay.

Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Từ Sơn đã phát huy nội lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt qua nửa nhiệm kỳ (2010-2015), thị xã Từ Sơn đạt được những thành tựu đáng khích lệ, thực hiện đạt và vượt một số mục tiêu quan trọng do đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010-2013 đạt 13,6%. Cơ cấu kinh tế của thị xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp-Xây dựng đạt 75,3% (mục tiêu đại hội đề ra là 69,7%), Dịch vụ đạt 22,3% (mục tiêu đại hội đề ra là 28,1%), Nông nghiệp là 2,4% (mục tiêu đại hội đề ra là 2,2%), GDP bình quân đầu người tăng, ước đạt 4.548 USD/người/năm (mục tiêu đại hội đề ra là 4.407 USD/người/năm. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ theo hướng đô thị hiện đại.

Các mặt văn hóa - xã hội, quốc phòng- quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm toàn diện. Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và đã có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm; trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu.

PV: *Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?*

Đồng chí Trần Quang Huy:

Trong giai đoạn mới, Đảng bộ và nhân dân thị xã đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh tuyên truyền về thân thể, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Ngô Gia Tự.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, quy hoạch và xây dựng vùng chăn nuôi tập trung ra xa khu dân cư, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế trang trại. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại-dịch vụ. Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; hướng dẫn các xã đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phát triển giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và truyền thống quê hương Từ Sơn; đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là khu vực nông thôn và những nơi thu hồi đất cho phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục củng cố quốc phòng quân sự địa phương, tạo môi trường thuận lợi để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế- xã hội của thị xã.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Không ngừng đổi mới xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên...

PV: *Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!*

(Báo Bắc Ninh, số 3168)

PHẦN II:

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 105 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ

1. THU THÚY. ***Từ Sơn hướng tới kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự*** // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 6 tháng 11. - Tr 1. Số 3150

Hướng tới kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2013), Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các hoạt động kỷ niệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

2. PV. ***Chuẩn bị kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự*** // Công an nhân dân. - 2013. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 6. Số 3030

Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2013), tỉnh Bắc Ninh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.

(Nội dung còn được phản ánh trên báo Đại biểu nhân dân, số 317).

3. NGÔ VĂN THUẬN. ***Tuổi trẻ Từ Sơn sôi nổi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự*** : Hướng tới kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/12/2013) // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 26 tháng 11. - Tr 3. Số 3164

Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/12/2013), vào những ngày này, các cấp bộ Đoàn của thị xã Từ Sơn đang sôi nổi tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

4. THƯƠNG HUYỀN. ***Thư viện tỉnh: Khai trương phòng trưng bày tư liệu về đồng chí Ngô Gia Tự và nói chuyện chuyên đề "Ngô Gia Tự - Người cộng sản lỗi lạc"*** // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 27 tháng 11. - Tr 1. Số 3165

Ngày 26/11, Thư viện tỉnh Bắc Ninh khai trương phòng trưng bày tư liệu về đồng chí Ngô Gia Tự và tổ chức nói chuyện chuyên đề "Ngô Gia Tự - Người cộng sản lỗi lạc". Đến dự có đồng chí Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Vụ Thư viện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hàng trăm độc giả của thư viện.

(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 18907; Đại biểu nhân dân, số 331).

5. PHƯƠNG MAI, XUÂN ME. ***Từ Sơn sẵn sàng cho ngày Lễ lớn*** // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 29 tháng 11. - Tr 1. Số 3167

Bài viết về công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự tại quê hương Từ Sơn đã cơ bản hoàn tất. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm ôn lại những cống hiến to lớn của người con ưu tú của dân tộc và

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

quê hương Bắc Ninh đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc.

6. Phát động thi đua của thị xã Từ Sơn kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 8. Số 3168

Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, thị xã Từ Sơn phát động thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố chính quyền và xây dựng các tổ chức chính trị vững mạnh.

7. MINH PHƯƠNG. Đại lễ Khai quang, An vị tượng đồng chí Ngô Gia Tự tại xã Tam Sơn (Từ Sơn) : Hưởng tới 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 29 tháng 11. - Tr 1. Số 3167

Ngày 28/11, tại khu Công viên Ngô Gia Tự, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và thị xã Từ Sơn phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Công ty Cổ phần Mỹ thuật Hà Nội tổ chức Đại Lễ Khai quang, An vị Tượng đồng chí Ngô Gia Tự.

8. V.G, M.P. Khánh thành Công viên và dâng hương tưởng niệm đồng chí Ngô Gia Tự // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 8. Số 3168

Ngày 1/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn tổ chức khánh thành Công viên Ngô Gia Tự, tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn. Các đồng chí Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, thị xã Từ Sơn; đại diện dòng tộc Ngô Gia cùng đông đảo nhân dân thị xã tới dự.

9. Đ.Q. Văn nghệ chào mừng 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 8. Số 3169

Tối 1/12, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình văn nghệ kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/12/2013). Đến dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, TP Bắc Ninh và đông đảo người dân.

10. PV. Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự // Nhân dân. - 2013. - Ngày 3 tháng 12. - Tr 1. Số 21262

Ngày 2/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/12/2013). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW; Trần Văn Túy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Tỉnh ủy Bắc Ninh, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành TW và đại diện dòng họ Ngô.

(Nội dung còn được phản ánh trên báo Bắc Ninh, số 3169).

11. THANH TÚ. ***Ngô trường vẫn nở hoa "Nghìn việc tốt"*** : Kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/12/2013) // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 4+5. Số 3168

Bài và ảnh về trường THCS Tam Sơn, thị xã Từ Sơn với việc phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi nhân kỷ niệm 105 ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự.

12. NGUYỄN ANH THUẬN. ***Ngọn đèn Ngô Gia Tự*** : Nhân đọc trường ca Ngọn đèn Ngô Gia Tự của Nguyễn Tự Lập // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 29 tháng 11. - Tr 3. Số 3167

Bài và ảnh giới thiệu cuốn sách Ngọn đèn Ngô Gia Tự của tác giả Nguyễn Tự Lập.

13. BẢO ANH. ***Khuyến học, khuyến tài ở dòng họ Ngô Gia*** // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 5. Số 3168

Bài viết về công tác khuyến học, khuyến tài trong dòng họ Ngô Gia ở thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.

14. THÁI UYÊN. ***Tam Sơn năng động phát triển kinh tế*** // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 3. Số 3168

Bài viết về Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, quê hương của đồng chí Ngô Gia Tự, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc với những bước tiến nhanh, mạnh trên con đường phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp.

15. THẢO NGUYỄN. ***Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng*** : Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 2 tháng 12. - Tr 4+5. Số 3168

Bài viết về Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, quê hương của đồng chí Ngô Gia Tự với việc chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao...

16. PHAN THÁI SƠN. ***Tam Sơn - vùng đất văn hiến, anh hùng*** : Kỷ niệm lần thứ 105 Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 – 3/12/2013) // Nhân dân. – 2013. – Ngày 2 tháng 12. – Tr 3. Số 21261

Bài viết về Tam Sơn – vùng đất văn hiến, anh hùng, quê hương của đồng chí Ngô Gia Tự, người chiến sĩ cộng sản kiên cường.

17. HOÀNG NGỌC BÌNH. ***Để khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch*** : Hướng tới kỷ niệm lần thứ 105 Ngày sinh

Ngô Gia Tự - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 – 3/12/2013) // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 4. Số 3157

Bài viết về Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, ở xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.

THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH