



Bánh hoa cau với màu vàng ươm đẹp mắt, mùi thơm thoảng thoảng của Quan họ  
Anh: Nhân vật cung cấp

### THẠCH LƯU

**Bánh hoa cau, hay còn gọi bánh biếu Quan của Quan họ Hoài Trung (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) - một trong 49 làng Quan họ gốc, là món ăn đặc trưng với cách làm công phu và chỉ xuất hiện trong những ngày hội, họp.**

Ở các làng Quan họ vùng Kinh Bắc có tục kết bạn, kết cha, kết nghĩa với nhau. Khi tới làng Diêm (phường Hòa Long) tìm hiểu về món bánh khúc mình mẩy xanh thăm, tôi được biết thêm, Quan họ làng Diêm kết bạn với Quan họ Hoài Trung. Ở Hoài Trung cũng có món bánh đặc trưng trên mâm cơm Quan họ để đón khách là bánh hoa cau.

Vào ngày mua phùn lâm thâm của tháng Giêng, tôi về lại Bắc Ninh, đến làng Hoài Trung để tìm hiểu món bánh độc đáo này. Trên đường tới làng, tôi đi qua đồi Lim - nơi diễn ra hội đầu Xuân lớn nhất vùng Kinh Bắc. Đã qua ngày hội, không còn cảnh du khách, các liên anh, liên chị đứng hát giao duyên trong không khí xuân tung bừng nụ. Đồi Lim trở lại với dáng vẻ cổ kính, im lìm, với âm hưởng dân ca Quan họ nhu vang vọng lại từ những ngày hội, họp đình đám.

Tiếp tôi ở nhà văn hóa thôn, liền anh Dương Đức Thắng (49 tuổi), Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ Hoài Trung nhiệt tình kể về món bánh hoa cau trong mâm cơm Quan họ của làng. Sinh ra trong gia đình có truyền thống chơi Quan họ, anh Thắng rất say mê tim tài, nghiên cứu phục dựng các lề lối, hình thức diễn xuống cổ truyền, cũng như nét ẩm thực Quan họ của làng.

Chia sẻ về món bánh hoa cau, liền anh Dương Đức Thắng cho biết, theo các bậc cao niên kể lại, món bánh này còn có tên là "bánh biếu Quan" do xưa kia từng được dâng lên để Quan huyện thưởng thức. Bởi vậy, cách làm ra món bánh hoa cau rất cầu kỳ, công phu. Bánh có hai loại là nhân mặn và nhân ngọt. Trong đó, nhân mặn sử dụng những nguyên liệu rất "lạ".

"Để làm bánh này thì nhất định phải có hoa cau. Vào mùa hoa tăm tháng Ba Âm lịch, khi bẹ cau mới trổ bướm, bắt đầu có mùi thơm là sê cát xuống, tuốt lấy hoa", anh Thắng nói. Hoa, cẳng bẹ cau, cau bao tử được đem đi sao khô. Xong, cẳng bẹ cau được ninh lấy nước, cau bao tử thì tán nhuyễn lấy bột.

Nói về phần vỏ bánh, gồm 2 nguyên liệu chính là gạo nếp cái hoa vàng và gạo khang dán. Độ 1kg gạo thì có 8 lạng gạo tẻ, 2 lạng gạo nếp, ngâm đủ giờ đem xay để trộn chung với nước ninh của cẳng bẹ cau, rồi lọc lấy bột. Thu được khối bột, người làm bánh sẽ thêm bột cau bao tử, nước màu từ quả dànahan dành riêng.

Không chỉ kỳ công phần vỏ, phần nhân của món bánh hoa cau cũng tuyển chọn những nguyên liệu mà theo liền anh Dương Đức Thắng chia sẻ là "các cụ ngày xưa ăn rất tinh".

Trong không gian phòng trưng bày hàng trăm hiện vật, kỷ vật quý gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày của các nghệ nhân Quan họ như: Mâm đan, bát đan, đũa đòng đòng,... nên khi nghe về nguyên liệu làm ra phần nhân mặn của bánh hoa cau thì cũng thật đúng là "tinh".

# ĐỘC ĐÁO BÁNH biếu Quan cỦA LÀNG QUAN HỌ GỐC BẮC NINH

Phần nhân mặn của bánh gồm cuống tim lợn, mả đào, mõ thăn rán thành tóp, cuống họng hoặc mề gà. Các nguyên liệu này không được băm nhỏ mà phải thái hạt lựu, sau thêm chút nấm hương, mộc nhĩ, gia vị, đảo trên lửa cho thơm vàng.

Còn nhân ngọt gồm có đậu xanh cùng mõ má heo để thêm ngọt. Đặc biệt, khi chế biến xong phần nhân phải rắc thêm vào hoa cau đã sao khô với lượng vừa đủ.

Bánh hoa cau khi gói để đem đi hấp có hai dạng là hình bán nguyệt (giống bánh khúc làng Diêm) hoặc hình tròn. Khi chín, bánh lên màu vàng rất đẹp mắt, thơm thoảng tựa như hương của những buồng hoa cau nở vào ban đêm. Nếm thử miếng bánh, hương hoa cau càng dậy lên. Lớp vỏ thì bùi, dai nhẹ, bên trong là phần nhân đậm đà lấp lánh hoa cau có chút chát nhẹ. Tuy nhiên, càng ăn càng ngọt, thơm.

Bánh hoa cau nghe mà lạ, lạ mà cũng thấy quen, bởi ở làng quê Việt Nam xưa, cau vốn là loài cây quen thuộc đúng như câu: "Trước cau, sau chuối". Cau cũng là tuổi thơ của không biết bao người, với những hình ảnh thân quen như mấy quả cau tươi trong cội trầu, mõ cau bà dùng quạt mát trưa hè... Bánh hoa cau nghe tên thực đã thấy thơm, thấy nhớ đến những buồng hoa cau trắng muốt, mõ rủ xuống rồi rụng trắng sân nhà, hay rơi lủng lơ trong chum nước.

Lân la câu chuyện, liền anh Dương Đức Thắng giới thiệu thêm cho tôi các tục lệ cổ truyền mà đến nay làng vẫn giữ. Đó là cách giao tiếp Quan họ nè nẹp, nhã nhặn. Đó là hội làng mở từ ngày 12 tháng Giêng Âm lịch rất tung bừng, rộn rã với các hoạt động ca Quan họ tại đình, cửa chùa. Hay đó cũng là món bánh hoa cau, món ăn đặc trưng chỉ có tại làng được truyền từ xa xưa, đến nay vẫn được các liên anh, liên chị gìn giữ để thể hiện tấm lòng thơm thảo đón khách về chơi.



Liền anh Dương Đức Thắng sắp cơm Quan họ mời khách.  
Anh: Nhân vật cung cấp



Một buổi giới thiệu món bánh hoa cau có sự tham gia của NSUT Xuân Mùi cùng các liên anh, liên chị.  
Anh: Nhân vật cung cấp